
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12

De Brug



juli - augustus

2024

Uitgave van de
Baptisten Gemeente Assen

Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar	4
Werken in de Gemeente	5
Persoonlijke berichten	7
Van het secretariaat.....	8
Wijziging adressenbestand.....	9
U kunt ook pinnen	9
Zangdienst met koor Jona	10
Zondagsschool	11
Doopdiensten.....	12
Vrouwencontact.....	14
Impressie ALV Kampen.....	16
Foto's van toen	18
Nieuws van Unie-ABC	19
Wandeltocht 'Back to the roots'	20
LIFE-school start in Assen.....	22
Berichten van het Bijbelgenootschap	23
Activiteiten in de Componist	24
Diensten	26
Andere bijeenkomsten	30
De verjaardagskalender	30
Activiteiten Unie-ABC-gemeenten in Assen	31

Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' is gepland voor zondag 1 september. Inleveren kopij tot 10 dagen voor verschijnen: uiterlijk donderdag 22 augustus. Kopij per mail sturen aan DeBrug@baptisten-assen.nl

Ter overdenking

Het is vakantietijd. Vaak een tijd om je te verdiepen in een plaats, land of museum. Mijn laatste reis was naar Albanië. Ik liep een voormalige bunker in, die was ingericht als museum. De geschiedenis liet zien hoe het land door het dictatoriale regime geïsoleerd raakte. De boodschap aan de bevolking was toen: iedereen over de grens is 'de vijand'. Vanuit dit angstgevoel werd onder de bevolking gerekruteerd om elkaar te bespioneren, iedere stap te documenteren en te verraden aan de leiders van het regime. Alles was doorspekt van manipulatie, intimidatie en voor die tijd hoogstaande infiltratiemethoden en afluister-technieken.



Stel je voor: je staat buiten de stoep te vegen, komt de buurman een praatje maken. Terwijl je argeloos op de steel van je bezem leunt, wordt ieder woord opgenomen met de verborgen microfoon in die bezemsteel. Het gesprokene wordt genotuleerd en op enig moment tegen je gebruikt.

Dat maakt je onzeker, achterdochtig en je weet niet meer wie je kunt vertrouwen. Geestelijk heeft dit een enorme impact. Terwijl ik rondliep in de hoofdstad Tirana vroeg ik mij af: hoe kan dit volk – nu ze verlost zijn van dit dictatoriale regime – in vrijheid leven? Ze leven zo'n dertig jaar in vrijheid, welk effect zal dit gehad hebben bij de opvoeding van hun kinderen: de nieuwe generatie die er nu rondloopt? Hoe laat je het wantrouwen los? Hoe leer je vertrouwen te bieden?

Op een gegeven moment hoorde ik mezelf verbaasd hardop zeggen: *'Zo werkt de satan ook!'* De geestelijke wereld is soms zo moeilijk grijpbaar en voor te stellen, maar de praktijk van het voormalig dictatoriaal regime in Albanië maakt veel inzichtelijk. Net als de geheime dienst van Albanië legt satan zijn verleidingen er niet dik bovenop. Nee, hij is geniepig, zaait wantrouwen, werkt in het verborgene. Zorgt voor verwarring, omdat hij infiltreert in onze gedachten. Uiteindelijk is het zijn doel om de gemeenschap af te breken. Te zorgen dat we individualistisch denken, handelen en leven. Hij zorgt voor geestelijke isolatie.

Herkent u zelf het werk van de tegenstander in uw leven? Ik las een quote: *"De duivel zou je niet aanvallen als er niet iets waardevols in je was. Een dief breekt immers ook niet in bij een leeg huis."* Hoe beschermt u uw huis als daar wat waardevols ligt?

Na terugkomst had ik een Bijbelstudie waar we Efeziërs 6 uitspeelden. Dat gaat over de geestelijke wapenrusting, die gegeven is aan de gemeente om samen in het leger van God te stappen.



Het werd zichtbaar hoe je als soldaat individueel op het slagveld kunt staan, als satan er met zijn leger aankomt. Het werd zichtbaar hoe we als gemeente een beschermmuur vormen door het schild samen op te heffen, zodat de vurige pijlen hun doel missen. Voor velen werd dit een openbaring en groeide het besef om als gemeente te bidden. Met wie kunt u samen het schild opheffen? Op zondag 4 augustus hoop ik weer te mogen voorgaan in de dienst in Assen en wil ik met u nadenken over Elisa. Hoe dit tijdens een maaltijd zichtbaar werd. Aansluitend gaan we samen aan de tafel om de perfecte en samenbindende maaltijd tot ons te nemen.

Kina Tigelaar

Aandacht voor elkaar

Lieve mensen,

Ik weet uiteraard niet hoe het weer zal zijn als u deze Brug in handen krijgt of via de computer leest, maar momenteel is het eindelijk zomer!! Puur genieten dat je geen regenkleding aan hoeft en 's avonds weer eens buiten kunt zitten ... Maar de plicht roept dus de kopij voor de Brug moet worden aangeleverd en daarom: aan het werk!

Er is de afgelopen periode weer het nodige gebeurd in onze gemeente:

♥ Het was heel fijn en bijzonder om Anne en Jenny de afgelopen periode weer regelmatig bij onze diensten te zien. Soms was ook Roelie weer van de partij! Heel fijn om hen dan te zien en te spreken, maar uiteraard blijft hun situatie zorgelijk ...

♥ Gerard Aeilkema heeft een ingreep ondergaan in het ziekenhuis; het is nu wachten op alle uitslagen maar gelukkig kan hij onze diensten wel bezoeken!

♥ Petra had verdriet om het laten inslapen van haar hondje Biene; ze was al heel oud en de laatste tijd ging het steeds slechter met haar ... dus de moed gevonden om naar de dierenarts te gaan. Ieder die dat wel eens heeft meegemaakt, weet hoe pijnlijk het is ... en dat het best lang duurt voor je zo'n gemis een plekje hebt kunnen geven ... Gelukkig had Petra kort daarna vakantie ... we hopen dat wat rust kon vinden, want ook haar hart (van Petra) had het zwaar te verduren ... ze kwam zelfs een keer op de spoedeisende hulp terecht ... gelukkig gaat dat nu weer beter...

♥ Jaap en Marijke genieten van een welverdiende vakantie ... ze zijn blij om weer te kunnen kamperen met de caravan ... dat geeft toch een stuk vrijheid. Ze zijn via Zuid-Duitsland naar Italië gereisd en verblijven daar o.a. aan het meer van Caldonazzo. Ze hebben leuke contacten met andere pensionado's en het was toen nog niet zo druk.

De afgelopen jaren was de familie Van Spengen minder gelukkig met hun vakantieplannen en kwam er vaak iets tussen, waardoor hun vakantie (figuurlijk) in het water viel ...



Voor anderen de afgelopen tijd letterlijk, gezien de aanhoudend vele regen ...

♥ Lammy Molenaar kreeg te maken met een virus ... ze moest op haar kamer blijven, maar gelukkig heeft dit voor haar geen kwalijke gevolgen gehad ...

♥ Vakantie is eigenlijk om uit te rusten, maar bij Bert en Aly is dat nu een beetje anders: Erik en Lara uit Dubai logeren daar een paar weken, samen met beide dochters Isabella en Milena. Soms zijn Erik en Lara even op reis of aan het werk, zodat opa en oma mogen oppassen. Regelmatig komt ook Ben (van Karin) bij hen; en soms komen ook Tobias en Max (van Alfred) en Lauren en Anne Sophie (van Bernard) erbij. tja...een volle boel daar, maar wel heel gezellig ... het is ook een geschenk om zoveel kleinkinderen om je heen te hebben en er voor te mogen zorgen ... en als pensionado's heb je daar gelukkig tijd voor ... later komt het uitrusten dan wel weer ...!

♥ Thea Zuidema zit ook nog steeds in de lappenmand; diverse onderzoeken zijn geweest, o.a. van de nieren, maar hebben, tot op heden, niets opgeleverd ... gelukkig gaat ze af en toe een weekend met kinderen of kleinkinderen op pad ...

♥ Hans Romijn en Diana Bakker blijven ook zorgen houden; soms gaat het iets beter maar dan komt vaak weer een terugslag ... en dan toch proberen de moed erin te houden ...

♥ via Jur Kruizinga werden we geattendeerd op het overlijdensbericht van Didy Everts; haar man Gert en zij waren vroeger bij onze gemeente aangesloten en hebben er veel voor gedaan. De ouderen onder ons herinneren zich hen vast nog wel, o.a. hun grote inzet toen wij de Algemene Vergadering van de Unie in Assen mochten houden. Dat waren toen in 2006 nog drie dagen, de hele Unie bij elkaar in het Van der Valk-hotel en Gert was daar actief bij betrokken. Didy Everts was al enige tijd ongeneeslijk ziek; ze is op 19 juni overleden. De crematie was in besloten kring; we hebben als gemeente een mooie kaart gestuurd ...

♥ Ik vraag altijd ieder, die dit kan, om een kaartje of een telefoontje naar onze zieken en ouderen ... het is zeker in de vakantietijd, een welkome afleiding en als dit niet (meer) gaat ... gebed kan altijd!!

Liefs van

Anke Gorter

Werken in de Gemeente

Dit jaar zijn we op vakantie naar Denemarken geweest. Een heel rustige tijd, want op de camping waren – afgezien van een paar Nederlanders – nauwelijks andere vakantiegangers. We gingen dit jaar met een andere caravan op pad en dat was even wennen omdat hij een stukje langer is. Goed uitkijken dus op de weg.



De extra spiegels moesten er voor zorgen dat ik voldoende zicht had op alles wat er zich achter en naast mij op de weg bevond. Want aan de binnenspiegel heb je niks. Die 'ziet' alleen de caravan. Wat zijn die buitenspiegels dan belangrijk om veilig te kunnen rijden.



Tijdens de reis begon ik na te denken over deze spiegels. Achteruit kijken is ook iets wat we in het leven van tijd tot tijd doen. Wat is er allemaal in mijn leven gebeurd? Hoe kijk ik daar nu naar? Waarover kan ik ook vandaag nog weer

enthousiast worden? Wat voelt er als een steentje in de schoen? En als we zo een tijdje in de achteruitkijkspiegel naar ons leven kijken dan valt het ook op dat er allerlei zaken vager worden. Het raakt verder af van nu. Is het nog wel het echte beeld wat ik zie of is het in de loop van de tijd zo veranderd dat we het nog amper weten hoe het precies was. Is mijn beeld vertekend?

Achteruit kijken kan opleveren dat je het verleden gaat idealiseren. Je hoort mensen dan zeggen: "*Vroeger was alles beter. Tegenwoordig is het maar niks meer.*" Maar het omgekeerde gebeurt ook wel. "*Och, och, och wat heb ik het vroeger zwaar gehad.*" En dan volgt er een lange klaagzang.

Er zijn ook mensen die liever helemaal niet terugkijken, maar alleen maar vooruit. Bezig zijn met de verre toekomst – bijvoorbeeld na dit leven- en daar zo mee bezig zijn dat dat de werkelijkheid van nu of het verleden verdringt. Leven in de wolken als vlucht naar voren. Ik vroeg mij af waar u uw blik op richt? Kijkt u in de spiegel van wat voorbij is (de achteruitkijkspiegel) of gebruikt u de spiegel om naar u zelf te kijken? Of bent u aan het verrekijken?

In de bijbel komen spiegels maar heel weinig voor. Spiegels van glas kende men toen niet. Spiegels werden toen van metalen (brons of koper) gemaakt. En hoewel men probeerde deze metalen zo te polijsten dat het een enigszins goed beeld opleverde, het beeld bleef toch vager dan wat wij nu gewend zijn met onze spiegels van glas. Het blijft een wazig beeld.

Paulus gebruikt dit beeld ook in 1 Kor.13:12. De vaagheid van de weerspiegeling gebruikt Paulus om ons beperkt zicht op God en zijn toekomst uit te drukken. Kijken in spiegels is een metafoor voor het ontvangen van openbaring. Alleen, er is nog afstand tussen ons en de volheid van God, raadsels omhullen ons nog, niet alles is geopenbaard. Maar er komt een ogenblik dat wij Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. (vgl. Num.12:8). Met dat vooruitzicht kunnen we de dag van vandaag tot Leven wekken. Niet de dood heeft het laatste woord, maar Gods belofte van een eeuwig leven. Die belofte is betrouwbaar. Wie zich daarin spiegelt zal prachtige dingen ontdekken.

Jur Kruizinga, voorganger

Telefoon: 06 – 2320 4692. E-mail: jur.kruizinga@baptisten-assen.nl

Persoonlijke berichten

Dank

Lieve mensen,
Hartelijk dank voor jullie medeleven bij het verlies van onze broer en zwager Johan. De ervaring dat zoveel lieve mensen om je heen staan was en is heel bijzonder.

Uit bijgaande foto mag blijken dat wij een bijzondere band met elkaar hadden.

Liefs van
Anke en Wietze Gorter.



Verbondenheid

Lieve allemaal!
Zusters en broeders,
Al langere tijd ben ik van plan om me te laten horen! Nu, daar is het nu! Eindelijk!! Ik ben zo dankbaar te weten dat ik er bij mag horen, ondanks "het komen" "er bij zijn" vaak niet gaat!!
Om de 14 dagen is er hier ook een zondagdienst; altijd wat korter, zodat je tijdig weer op je kamer kan zijn! En om 12 uur is er middageten; ik ben blij dat ik hier kan wonen en goed verzorgd wordt.
Toch zijn mijn gedachten en gebeden bij jullie! En om dankbaar dat onze gemeente hier al ruim 70 jaar kan zijn.
Ook ik in Assen kwam werken ging ik met collega's mee naar de Hervormde kapel en als je dienst "dienst" had met de patiënten naar "de stichtingskerk" op Licht en Kracht; dat was anders maar ook goed.
De attenties van Vrouwencontact maken me ook altijd blij en dankbaar. De Brug is ook heel fijn om te ontvangen!!
Voor allen een stevige handdruk en de hartelijke groeten van Renate Niezing
"de Wijde Blik"

Lieve allemaal!

Zusters en broeders,

Al langere tijd ben ik van plan om me te laten horen! Nu, daar is het nu! Eindelijk!! Ik ben zo dankbaar te weten dat ik er bij mag horen, ondanks "het komen" "er bij zijn" vaak niet gaat!!

Om de 14 dagen is er hier ook een zondagdienst; altijd wat korter, zodat je tijdig weer op je kamer kan zijn! En om 12 uur is er middageten; ik ben blij dat ik hier kan wonen en goed verzorgd wordt. Toch zijn mijn gedachten en gebeden bij jullie !! En ik ben dankbaar dat onze



Van het secretariaat

Deze uitgave van De Brug is het zomernummer voor juli en augustus. Van oudsher zijn dat de vakantiemaanden, waarin velen op reis gaan. Maar bij senioren is dat vaak anders: zij zijn niet gebonden aan schoolvakanties. Voor zover zij nog wel op vakantie gaan, is dat vaak net voor of net na de zomervakanties, want dan is het rustiger en goedkoper. Of ze kiezen een heel andere periode in het jaar, want dat kan ook als je geen verplichtingen hebt.

Er zijn ook veel ouderen, die niet op vakantie gaan. Soms kan dat gewoon niet meer vanwege de lichamelijke gesteldheid; of soms ziet men ertegenop om alles te moeten inpakken en de vertrouwde omgeving te missen. Ons voordeel is daarbij wel, dat in dit deel van het land er ook veel moois is te zien en er zijn genoeg zomeractiviteiten. Tenslotte zijn er ook veel mensen, die op vakantie gaan in Drenthe.

Soms zijn er ook vakantiegangers, die op zondagmorgen naar onze dienst komen. Het is belangrijk dat we hen dan welkom heten en dat ze niet 'alleen' zitten: dus zorg dat iemand direct naast hen zit en maak een praatje. Ook na de dienst bij de koffie is het belangrijk om gasten bij een gesprek te betrekken. Want dat zorgt voor waardevolle indrukken bij bezoekers.

In de zomermaanden zijn er allerlei activiteiten, die tijdelijk stoppen: daardoor zitten ouderen soms nog meer thuis. Daarnaast zijn familieleden en andere vaste bezoekers wellicht ook op vakantie. Voor sommige ouderen maakt dat de vakantieperiode tot een eenzame periode: ze zien niemand en kunnen nergens heen. Laten we binnen onze gemeente extra aandacht geven aan mensen in zo'n situatie: houd juist in deze periode goed contact met ouderen en als u zo'n situatie opmerkt, geef dat dan ook aan anderen door.

We ontvingen bericht van Melchert en Ita Dijkstra, dat zij hun inschrijving als vrienden van onze gemeente beëindigen: ze zijn nu weer meer betrokken bij de Jozefkerk. Wij kregen een jaar of tien geleden contact met hen, toen Diana Bakker op zoek ging naar een organist die soms zou kunnen vervangen. Daarop reageerde Ita en vele jaren heeft zij af en toe onze diensten begeleid. Door ziekte en m.n. rugklachten moest zij daar mee stoppen. Daarnaast was Melchert in de afgelopen jaren een van onze gastsprekers. We zijn hen beiden erkentelijk voor de ondersteuning van ons gemeentewerk en wensen hen alle goeds.

We hopen dat iedereen een fijne vakantieperiode mag hebben. Als u op reis gaat en in andere gemeenten komt, breng dan de groeten over namens onze gemeente. Dat is een mooi teken van verbondenheid.

*Namens het bestuur,
Bert Middelkamp*



Wijziging adressenbestand

Kijk even na of uw gegevens allemaal correct en volledig zijn vermeld in het nieuwe Adressenboekje van onze gemeente. Verhuizingen zijn meestal wel doorgegeven, maar verandering van een mobiel telefoonnummer of e-mailadres wordt gauw vergeten. En als uw mobiele nummer of e-mailadres nog niet is vermeld, geef dat dan direct even door!

Het adressenboekje van onze gemeente is zowel digitaal als geprint beschikbaar. Als u graag ook nog een digitale versie wilt hebben – of juist nog een geprinte – dan kunt u dat opvragen bij de secretaris.

Dus controleer uw eigen gegevens en geef veranderingen door aan het secretariaat, bij voorkeur per mail: secretariaat@baptisten-assen.nl. We vragen u zorgvuldig om te gaan met het adressenboekje van onze gemeente en die gegevens nooit aan anderen te verstrekken.



U kunt ook pinnen

In de vorige Brug is veel geschreven over de financiële situatie van de gemeente en daar kwamen allerlei positieve reacties op. Bij onze gemeentevergadering hebben we uitgelegd, dat onze gemeente structureel geld tekort komt. Toen hebben we vooral gesproken over bezuinigen, maar we kregen ook vragen en reacties over collecten en de vaste bijdragen. Want als de inkomsten flink toenemen, hoeven we niet (zoveel) te bezuinigen.



Over collecten hoorden we diverse vragen en het is fijn om te merken dat meerdere mensen hun collectegeld overmaken via de bank. We hebben ook wel een mogelijkheid om te pinnen, maar daar is weinig vraag naar. Onze gemeente heeft ook collectebonnen en die worden veel gebruikt. Daarbij worden de bonnen van 50 cent nog maar weinig gebruikt en wordt er vaker gekozen voor bonnen van een euro of meer.

Het grootste deel van de inkomsten van onze gemeente komt uit de 'vaste bijdragen' van leden en vrienden. Vaak zijn dat maandelijkse overschrijvingen, die men automatisch door de bank laat verzorgen. Dus elke maand wordt hetzelfde bedrag overgeschreven, soms al jarenlang. Daar zijn we ontzettend blij mee, want die vaste bijdragen vormen de basis van de gemeentelijke financiën.

Maar soms is dat ook al vele jaren een vast bedrag; dat leidt tot de vraag of verhoging van dat bedrag ook mogelijk is. Want alles is intussen duurder geworden en uw inkomsten zijn meestal ook gestegen; is uw bijdrage aan de gemeente ook meegegroeid?

Enkele mensen hebben in de afgelopen tijd direct al gereageerd en nieuwe of hogere bijdragen overgemaakt! We hopen dat veel anderen ook willen overwegen of ze meer geld voor de gemeente kunnen geven. Want als we willen blijven bestaan, dan moet dat financieel ook mogelijk worden gemaakt.



Een aantal keren per jaar vragen we verder nog speciale bijdragen, bijvoorbeeld met Pasen, Kerst enzovoort. Vroeger stuurden we daarvoor een acceptgiro, maar die zijn er nu niet meer. Dat hebben we toen gemerkt, want zonder acceptgiro daalde de opbrengst van die speciale collecten dramatisch. Daarom sturen we nu een 'betaalverzoek': veel mensen gebruiken dat als geheugensteun voor de eigen administratie of geven dat aan degene die hun betalingen verzorgt. Ook de acceptgiro diende de laatste jaren vooral nog als betalingsherinnering. Het sturen van zo'n 'betaalverzoek' doen we dus bewust, want die extra speciale bijdragen zijn ook belangrijk voor de gemeente om rond te komen.

Als u vragen hebt over de gemeentelijke bijdragen, neem dan gerust contact op met de penningmeester of een van de andere bestuursleden.

*Namens het bestuur,
Bert Middelkamp*



Zangdienst met koor Jona

Op zondagavond 6 oktober is er een Johannes de Heer-zangdienst in gebouw 'de Ark' aan de J.C. van Markenstraat 25. Het Evangelisch mannenkoor 'Jona' verleent medewerking aan deze dienst. Iedereen is welkom vanaf 18.30 uur; het zingen begint om 19.00 uur.

Het Evangelisch mannenkoor 'Jona' uit Stadskanaal bestaat uit ruim veertig zangers en wordt geleid door Daan Kroeze. Ze zingen liederen van Johannes de Heer, maar bijvoorbeeld ook uit Glorieklokken; algemeen bekende liederen die iedereen graag meezingt. Een combo zorgt voor instrumentale ondersteuning; zij zorgen ook voor begeleiding van de samenzang.

Bij deze dienst wordt een korte overdenking gehouden door ds. Arie Engberts uit Assen; het thema is 'Komt, dankt nu allen God'. In dat lied zingen we ook over 'vrede voor ons land en volk': een groot verlangen in deze tijd. De toegang voor deze zangavond is gratis; er wordt wel een collecte gehouden.

Iedereen is van harte welkom bij deze inspirerende zangavond: zondag 6 oktober om 7 uur 's avonds in 'De Ark'. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting: we komen graag met u in gesprek.

De organisatie van deze Johannes de Heer-zangdienst is een gezamenlijke activiteit van Baptistengemeente de Ark, Evangelische Gemeente Assen en Baptisten Gemeente Assen.

Zondagsschool

De afgelopen weken keken we naar de verhalen van Mattheus over Gods nieuwe wereld. Gea en Isabella stonden stil bij het verhaal van de vijf wijze meisjes (met olie) en de vijf dwaze meisjes (zonder olie). Ze hoorden het verhaal en maakten op papier de vijf kaarsjes brandend door er een vlammetje op te plakken en het geheel te kleuren.



Verder het verhaal van de man die op reis ging en drie dienaren opdracht gaf om op zijn geld te passen. Twee doen wat er gevraagd werd, maar de derde deed er niets mee. Gea en

Isabella keken, hoe je voor iedereen of voor iets moet zorgen. Gea had daarvoor een memory-spel gemaakt om bij elk plaatje te kijken wat voor zorg je kunt bieden. Daarna speelden ze samen memory en vertelden ze aan de mensen in de kerk waaraan ze zorg moeten geven. De komende tijd gaan we verder met verhalen over Salomo.



Op 28 september is er in de Componist een presentatie van talenten op het gebied van kunst, cultuur en maatschappelijk werk door mensen die actief zijn binnen het wijkcentrum. Namens onze gemeente zullen we daar dan de schoenendozen-actie onder de aandacht brengen. Daarbij worden ook ansichtkaarten verkocht en zal er een grabbelton zijn voor de kinderen. De opbrengst is voor het verzenden

van de schoenendozen. Mocht u nog spulletjes hebben of kunnen maken voor in de grabbelton, geef dat dan even door aan de zondagsschoolleiding. Zo kunnen we de kosten laag houden.

In september hoort u meer over de schoenendoosactie, die we in onze gemeente houden. U kunt daar alvast voor sparen met artikelen die nodig zijn. Zodra we de folders krijgen, worden die uitgedeeld. In oktober zullen we de dozen inzamelen, zodat we alles in november kunnen inleveren.

We wensen iedereen een fijne vakantie toe. Er is wel elke week gewoon zondagsschool, dus als u klein- of achterkleinkinderen op bezoek krijgt, neem ze dan gerust mee naar de kerk.

De zondagsschoolleiding.



Doopdiensten

Het is lang geleden, dat we in onze gemeente een doopdienst mochten houden. En als we dat zouden kunnen doen, dan zou daarvoor heel wat moeten worden georganiseerd, omdat we geen doopvont hebben. Vroeger hebben we wel eens een tijdelijk waterbassin in de Componist geplaatst, maar dat is veel werk. Daarom hebben we de afgelopen jaren ook nagedacht over een alternatief, namelijk om dan 's middags een doopdienst te plannen in een gebouw *met* een doopvont. Door 'De Ark' is toegezegd, dat we zo'n doopdienst daar zouden kunnen houden.



Maar in de afgelopen tijd gebeurde het ook dat gemeenten - die wel een doopvont hebben - toch op een andere plek doopdiensten houden: namelijk in de openlucht! In de afgelopen weken waren er diverse foto's te zien in de Unie-ABC-app van doopdiensten in rivieren of waterplassen. In Assen heeft de Ark onlangs een gemeente-picknick gehouden bij de Baggelplas en daar zijn toen ook mensen gedoopt. Verder was er een bericht uit Spijkenisse, waar Aernout de Jong nu voorganger is. Hij heeft daar ook een doopdienst in de openlucht georganiseerd.



De Baptisten Gemeente Kampen heeft onlangs een grote doopdienst gehouden in de rivier de IJssel: er werden daar meerdere mensen gedoopt door ds. Maurits Luth

Bij het afscheid van Wouter Bandstra in Sneek werd een foto getoond, van een doopdienst in open water die daar in de afgelopen jaren is gehouden.

De eerste Nederlandse Baptisten werden ook ooit in de openlucht gedoopt: dat was in 1845 bij de hoeve van Roelof Reiling aan de Nijveensche Mond.

Dat gebeurde in een veenwijk, die toen



waren gegraven voor de afwatering van het veen en de afvoer van de gewonnen turf. Dat dorp wordt nu Gasselternijveenschemond genoemd; maar door herindeling ligt de plek van de doopplechtigheid nu in Gasselternijveen. Het is een mooie herinnering aan die traditie, dat er in verschillende Baptisten Gemeenten nu weer op een vergelijkbare manier wordt gedoopt.

In warmere streken is het overigens heel gebruikelijk om in open water te dopen. Tientallen jaren geleden hebben wij in Amerika in Florida al zo'n doop meegemaakt: dat was heel indrukwekkend in de golven van de Atlantische Oceaan.



Tegenwoordig reizen wij voor familiebezoek regelmatig naar Dubai en het 'Dubai Evangelical Church Centre' heeft daar een doopvont buiten op het voorplein;

maar de verschillende Baptisten en Evangelische kerken in Dubai gaan ook vaak naar het strand om daar te dopen.
Bert Middelkamp



Vrouwencontact

Op woensdag 15 mei waren we met vier zusters. Anke was met vakantie in Oostenrijk, enkele dames waren ziek of hadden andere bezigheden. We zaten in een andere zaal, omdat de schilder bezig was in de zaal waar wij meestal zitten. Op tafel stonden glazen postjes met 'vuur' erop geplakt van karton en in het potje waren duiven op een stokje gestoken, met een takje in hun bek. We zouden samen gaan parten over Pinksteren.

We hebben eerst een halfuurtje in het algemeen zitten praten en begonnen rond drie uur met ons programma. Eerst zongen we twee coupletten van lied 541 'Heer ik hoor van rijke zegen', daarna ging Aly ons voor in gebed en zongen we nog twee coupletten van dat lied. Toen hoorden we, dat Pinksteren anders voelt dan de andere christelijke feestdagen. Kerstverhalen gaan erover, dat er een baby wordt geboren en dat herders en wijzen op bezoek komen bij Jezus. Bij Pasen hoort de laatste maaltijd, het verraad van Judas, Pilatus wast zijn handen in onschuld en de weg naar het kruis. Hemelvaart is het afscheid van Jezus; Hij gaat terug naar Zijn Vader.

Met Pinksteren zijn mensen bij elkaar en is er ineens een windvlaag, zien ze tongen als vuur neerdalen op de discipelen en die spraken vreemde talen. Je kunt dat allemaal samen moeilijker voorstellen en voelen. De meeste mensen hebben dan ook meer met de vruchten van de Geest, zoals liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. We hadden het samen nog even over het spreken in tongentaal: de meesten van ons hebben daar geen goede herinneringen aan. We zongen hierna lied 231 'Geest van God vervul mijn hart'.

We luisterden naar Handelingen 2:1-4 en de overdenking uit het blad Elisabeth over vuur, dat nooit meer dooft. We keken in de Bijbel waar er nog meer vuur voorkomt, dat niets vernietigt maar wel heilig is: zoals bij Mozes en de brandende braamstruik, het vuur dat altijd blijft branden in het heiligdom van Israël en vuur dat je hart in vlam zet om iets te doen voor God. Nu op Pinksteren het vuur dat mensen in beweging zet om God's Woord te verspreiden over de aarde. We zongen hierna lied 236 'De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt'. Er waren ook nog drie vragen bij de overdenking, waarover we nog gesproken hebben. Toen zongen we nog lied 233 'Geest van hierboven'.

Vervolgens dronken we ons kopje thee en keken naar de vragen op ons theezakje en praatten daar met elkaar over. Na de pauze las Aly het verslag van april voor en keken we wie er een kaart van ons krijgt. We zongen lied 234 'Hoor het ruist in alle talen'; alleen het eerste couplet, want we kwamen er niet helemaal uit met de melodie. Hierna lazen we over vijf opmerkelijke evangelisatie-initiatieven uit het blad Elisabeth.

We keken wat wij zouden kunnen doen in en rond de Componist. Aly had als suggestie om af en toe de koffieochtenden van De Componist bij te wonen om zo te laten zien en horen dat wij ook samenkomen in dit gebouw. Of mee te doen met een wandeltocht of fietstocht.

Anja vertelde, dat zij ook wel eens naar programma's bij de Ark ging en dat er in de Open Hof in Assen-oost activiteiten zijn, zoals gezamenlijk eten, gesprekken met anderen en eventueel de weg wijzen in Assen of helpen met het invullen van papieren voor aanvragen voor die mensen. Ook werd er nog gekeken of we een keer een andere vrouwencontactgroep kunnen uitnodigen en samen een programma doen. Enkelen hadden aan alles geen behoefte, want die hadden het al druk genoeg met hun eigen dingen. Aly las daarna nog de vijf voorbeelden uit Elisabeth, maar dat waren meer dingen om te evangeliseren langs de deuren of via internet. Maar ook een kaarsje branden voor iemand of samen hetzelfde boek lezen en daarover praten, samen knutselen of wandelen in kleine groepjes. In Zeewolde heeft een keer een groep bij alle inwoners een hartenballon aan de deur geknoopt met de tekst 'God houdt van Zeewolde'. We sloten dit af met het gedicht 'Een zoektocht' uit



'De seizoenen van het leven'. Dit gedicht is geschreven door Thea Zuidema; het gaat over een zoektocht door je leven en eindigt er mee, dat God je bijzonder vindt; voor Hem ben je 'goud waard'. Omdat het daarna al tijd was om af te sluiten, hebben we het spel niet meer gespeeld: dat zullen we bewaren voor de volgende keer. We zongen lied 229 'O Christus doe Uw vuur ontbranden' en hoorden het gedicht 'Als ik terugkijk' uit 'Jou ontmoeten is geluk hebben' van Hans Stolp. Daarna ging Aly voor in dankgebed. We kregen allemaal een duif mee en Aly wenste ons fijne Pinksterdagen toe.

Op woensdag 19 juni waren we met vier zusters; enkele waren ziek of hadden andere bezigheden. We begonnen met lied 423 'Zijn liefde zocht mij teder'. Daarna heette Aly ons welkom en ging voor in gebed. Ze las uit het Bijbels Dagboek van A.F. Troost 'Wees goed voor elkaar'. We zongen samen lied 416 'Als ge in nood gezeten'. We hoorden het verhaal 'Eenzaam maar niet alleen' uit de straatkrant 'De Riepe'. Hierin stonden de verschillende vormen van eenzaamheid die er zijn; en dat je dat eerst zelf moet herkennen voordat je er iets aan kunt doen. De ander kan er voor je zijn en laten zien, wat je er aan kunt veranderen.

Uit het blad 'Zonnewende' hoorden we het gedicht 'Jij in jouw klein hoekje' van Marian v.d. Veen-Niemeijer. Dat gaat erover, dat de Heer je zelf aan de hand neemt en laat zien wat je voor iemand anders kunt doen. Hierna hoorden we het verhaal 'Hij kent Uw naam', ook uit het blad 'Zonnewende'. Dat gaat over de Herder die iedereen bij zijn naam roept en Zijn leven voor ons heeft gegeven. We sloten dat af met het zingen van lied 265 'Een goede herder is de Heer'.

Hierna luisterden we naar het verslag van 15 mei en keken we wie er een kaart van ons krijgt. Bij de Hendrik Kok stichting, waar Lammy Molenaar verblijft, was een infectie geconstateerd en moest iedereen op de kamer blijven. We vinden dat erg vervelend voor haar, omdat haar zus die daar ook is, ook erg ziek was. We sturen Lammy een kaart, zodat ze weet dat we aan haar denken. We tekenden allemaal alvast veel kaarten, omdat de vakantie van ons ingaat en we pas in september weer Vrouwencontact hebben. We hadden een overlijdensbericht ontvangen van zr. Annie Duursma Vlas, die veel heeft betekend voor het vrouwenwerk in Nederland. We hebben een kaart naar de familie gestuurd. Na de vakantie zullen de dankofferzakjes weer worden uitgedeeld; Aly heeft nog zakjes van Lammy liggen die we daarvoor zullen gebruiken. We zullen er nog wat bij maken, zodat er genoeg zijn voor iedereen. In augustus zullen we afspreken om ergens in Assen samen uit eten te gaan. Daarna was er pauze en werd de contributie geïnd van mei en juni.

We dronken onze koffie en thee en kregen er iets lekkers bij en praatten nog samen. Na de pauze lazen we Johannes 17: 20-23; daarna mochten we uit een doosje een label van een theezakje pakken. Daarop stonden vragen zoals 'wat doe je het liefst om dingen te verwerken?' of 'waar praat je het liefst over' of 'wat is jouw talent' enzovoort. Daarover werd samen gepraat en veel persoonlijke dingen uitgewisseld. Het was gezellig om op die manier met elkaar in gesprek te zijn. Nadat we elk twee keer aan de beurt waren geweest, moesten we afsluiten. We zongen lied 414 'Welk een omkeer heeft God in mijn leven gebracht' en luisterden nog naar een gedicht 'Geheim van vreugde' van Aagje Lingen. We zongen als gebed lied 277 'Vrede zij U'. Daarna wenste Aly ons een fijne vakantietijd toe.

Impressie ALV Kampen

Op vrijdag 24 mei werd in Kampen de Algemene Ledenvergadering van Unie-ABC gehouden. Tussen lunch en diner was het programma gevuld met workshops, veel ontmoeting, een mooie viering, een kort vergaderdeel, de



presentatie van het nieuwe magazine, een update van het Seminarium, afscheid en verwelkoming van medewerkers en bestuursleden. Een mooi programma, waarbij vanuit onze gemeente Petra Wilhelmus en Bert Middelkamp als afgevaardigden onze gemeente hebben vertegenwoordigd; in gezelschap van Ria Hoekstra die ook enorm heeft genoten van deze middag met veel ontmoetingen. We werden ontvangen met een heerlijke lunch met koffie, thee, sap en broodjes in allerlei smaken, fantastisch verzorgd!

En ook tijdens de pauzes heeft de Baptistengemeente Kampen steeds haar best gedaan om alle gasten goed te verzorgen.

Het programma begon met leersessies: dat zijn workshops of gespreksgroepen rond een bepaald onderwerp. Wij waren aanwezig bij 'Leren over pastoraat' en bij de workshop voor secretarissen en penningmeesters. Na een pauze was er een inspirerende visie onder leiding van Maurits Luth, die nu in Kampen voorganger is maar eerder van uit Exloërmond ook nog wel eens in Assen is geweest. Tijdens de viering werd de gemeente Kampen voorgesteld en waren er begroetingen door internationale gasten. De viering werd afgesloten met het traditioneel hand in hand zingen van 'Wij reizen met elkander', waarbij we toen ook de andere coupletten hebben gezongen.

De vergaderblokken werden geleid door Dirk-Jan Horjus van Baptistengemeente Utrecht De Rank. Na jaarverslag en jaarrekening ging het over de rechtspositie van voorgangers, die in een gemeente werken. Naast arbeidsvoorwaarden kwam daarbij ook de balans tussen werk en privé aan de orde. Verder werd er vergaderd over een nieuwe



werkorde voor de Commissie voor Beroepbaarstellingen, waarin de oude afzonderlijke commissies nu samenwerken en zich inzetten om verschillen tussen Unie en ABC gelijk te trekken, waarbij ze ook recht willen doen aan het verleden. Dat werd helder uitgelegd en in grote meerderheid gesteund.

Ook was er een humoristische presentatie van het Baptisten Seminarium over de Millennial Challenge: dat is een methode om jonge mensen te helpen om samen de Bijbel te lezen. Die methode is in enkele gemeenten uitgetest en blijkt succesvol; andere gemeenten werden nu uitgenodigd ook mee te doen. Verder werd er verteld over het Missieplan van het seminarium, waarbij de nadruk ligt op het thema 'Theologie dóen'. Als voorbeeld werden onderzoeksprojecten genoemd, die studenten in gemeenten kunnen doen. Ook andere opleidingsmogelijkheden voor sprekers werden genoemd.

Aan het slot van de middag werd het nieuwe magazine 'Licht' gepresenteerd



met daarin veel inspirerende verhalen uit de gemeenten. Daarmee kunnen we ons meer verbonden voelen en elkaar leren kennen. Elke gemeente kreeg een aantal exemplaren mee, om in de gemeente te laten rouleren. Verder werd er nog afscheid genomen van bestuursleden en medewerkers, maar gelukkig konden opvolgers worden genoemd en nieuwe bestuurskandidaten worden voorgesteld; zij werden met een grote meerderheid aanvaard. De vergadering was hiermee voorbij, maar er wachtte nog een heerlijke maaltijd om de dag af te sluiten.

Foto's van toen

Lieve mensen;

Hierbij wat foto's van een Gemeentedag ... en sommigen zullen zich afvragen ... wat was een Gemeentedag ... wel ... soms gingen we fietsen; soms kwamen we ergens bij elkaar en heel soms maakten we een echt reisje ... maar altijd was het heel gezellig en fijn met elkaar! En uiteraard hoorde daar lekker eten en drinken bij!



Hebt u ook foto's, bijvoorbeeld van een Gemeentedag of een andere herinnering, dan hoor ik dat graag van u! En u krijgt de foto's altijd onbeschadigd weer terug!

*Liefs van
Anke Gorter*

Nieuws van Unie-ABC

Summerschool 2024: Wat gebeurde er nou eigenlijk aan het kruis? Wat betekent het woord 'verzoening' precies? En hoe is dit



UNIE-ABC
BAPTISTEN- & CAMA-GEVEENTEN

relevant voor jouw dagelijkse leven als gelovige? Veel kerken en gelovigen zijn aan het zoeken naar wat nou precies de kern van het christelijk geloof is en hoe dat in onze tijd verwoord kan worden. Tijdens de Summerschool 2024 op 29 en 30 augustus gaan we hier met elkaar over in gesprek. De Summerschool is een tweedaags studie-evenement van het Baptisten Seminarium, bestemd



SUMMERSCHOOL
BAPTISTEN SEMINARIUM

voor niet-theologen die graag flink diep willen graven. Lees meer op www.unie-abc.nl/summerschool.

App: start zelf een groep voor 'taakgenoten'. Tijdens de Algemene Ledenvergadering bleek dat de aanwezige penningmeesters en secretarissen in hun gemeenten vaak dezelfde taken en bijbehorende uitdagingen hebben én dat ze elkaar graag willen helpen. Ze kunnen nu hun vragen en tips rechtstreeks met elkaar delen in de groep die voor hen is aangemaakt in de Unie-ABC-app. Ben je ook penningmeester of secretaris? Kom bij de groep! Heb je een andere taak in de gemeente en zou je contact willen met taakgenoten uit andere gemeenten? Installeer de app en maak zelf zo'n groep aan als die er nog niet is. Informatie over de app: www.unie-abc.nl/app.



Zendingsprojecten: deze zomer richten we ons op de Hoorn van Afrika. Daar wordt door christenen een voetbalacademie gerund. Talentvolle kinderen uit vaak moeilijke omstandigheden krijgen daar de kans om een sportopleiding te volgen en andere levensvaardigheden te leren én om door de gelovigen heen met Jezus Christus kennis te maken. In juli is dit ons 'Project van Hoop'.

De Queshua's zijn een bevolkingsgroep in Peru, Bolivia en Ecuador. De Bijbel is voor velen onbekend, maar er worden daar steeds meer kerken gesticht. Zo ontvangen veel mensen de hoop van het Evangelie en komen vrij van occulte praktijken. Missiewerkers organiseren Bijbelstudies, kinderclubs en ze maken radio-uitzendingen, om zo op de meest afgelegen plekken het goede nieuws te brengen. In augustus steunen we dit project. Geef en bid je mee?

2024	Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners
5 juli	Studiedag Baptisten Seminarium 'Elkaar aansporen tot radicale navolging'
29 en 30 aug.	Summerschool Baptisten Seminarium
30 augustus	Opening seminariumjaar 'Verwaterde visies: het verzoeningsdebat vandaag'

Wandeltocht 'Back to the roots'

'Terug naar waar het begon': onder dat motto hopen twee broeders uit onze Baptisten gemeenschap in september een vijftig kilometer lange wandeltocht af te leggen van Hoogeveen naar het baptistenmonument in Gasselternijveen, waar hun tocht eindigt met een viering en een maaltijd.

'Om te weten hoe je ergens bent gekomen is het nodig om terug te kijken naar waar je vandaan komt.' Deze stelling geldt niet alleen voor een simpele reis, vinden de twee wandelaars Erik van Duyl, voorganger in Hoogeveen De Schutse en Emmeloord De Regenboog, en Bert Spreeuwers, achterkleinzoon van een van de eerste Nederlandse baptisten. Ze denken dat het op dezelfde manier goed is om de geschiedenis van het Nederlandse baptisme te leren kennen en te begrijpen waarom men bepaalde dingen deed en nog altijd doet.



Op 15 mei 1845 werden zeven mensen gedoopt op getuigenis van hun geloof. Dit gebeurde in het open water bij Gasselternijveen. Zij waren onder leiding



van predikant Elias Feisser tot het inzicht gekomen dat de doop door onderdompeling, na getuigenis van een persoonlijke keuze om Jezus Christus te aanvaarden als Heer, het beste past bij wat de Here Jezus voor ogen had en heeft.

Onder hen waren de drie gebroeders Kruit. Een achterkleinzoon van Willem Kruit, Bert Spreeuwers, is een fervent wandelaar. Samen met Erik van Duyl heeft hij nu een tweedaagse wandeltocht uitgezet, die eindigt met een viering op de plek waar het allemaal begon. Op donderdag 12 september start de wandeltocht in Hoogeveen en eindigt op vrijdag 13 september bij het monument 'Herinneringszuil voor de eerste zeven Baptisten'. Je kunt de hele tocht of een gedeelte ervan meelopen. De tocht is in etappes uitgesplitst, zodat mensen daar kunnen aan- en afhaken.



Dierk Spreeuwers en Gossalen Kruit met kinderen en echtgenotes/achtgenotes, i.p.v. hun 50-jarig huwelijks op 14 april 1914.

Donderdag 12/9

etappe	km	vertrek	vanaf de locatie
1	20 km	08.00 uur	Pastorie - Sportlaan 22 Hoogeveen
2	5 km	14.00 uur	Restaurant de Ar - Hoofdstraat 42 Westerbork
3	6 km	15.45 uur	Restaurant 'De Strohoed' - Schoonloërweg 19 Elp

Vrijdag 13/9

4	7,5 km	09.30 uur	Hotel 'De Loohoeve' - Hoofdstraat 20 Schoonloo
5	3 km	12.30 uur	Paviljoen 'De Woudstee' - Steenhopenweg 4 Drouwen
6	7,5 km	14.00 uur	Hotel Drouwen – Gasselterweg 1 Drouwen
7	1 km	17.30 uur	Theehuis Reiling Hoeve - Baptistenkade 32

50 km**Gasselternijveen**

Je kunt de wandeltocht van Bert en Erik ook live volgen op beide dagen: er zal een link beschikbaar zijn waardoor je ze live kunt volgen via Google Maps. Erg leuk als je een stukje met hen wilt oplopen of ze tijdens hun wandeling wilt ontmoeten. Op donderdag- en vrijdagochtend komt die link op de Unie-ABC-app onder Gemeentenieuws.

Op vrijdag 13 september is er om 18.00 uur een gezamenlijke viering bij de herinneringszuil aan de Schreierswijk Gasselternijveen onder leiding van ds. Anne de Vries. De Baptistengemeente Nieuw Buinen is daarbij betrokken. Alle gemeenten en belangstellenden zijn uitgenodigd om ook te komen. Aansluitend op de viering is er een eenvoudige maaltijd.

Heb je vragen? Eet je mee na de viering? Geef dit dan door aan Erik van Duyl: neem contact met hem op via 06 - 1395 1657.



Digitale informatie over de Baptisten Gemeente Assen:

- www.Baptisten-Assen.nl
- www.facebook.com/BaptistenGemeenteAssen



baptisten gemeente assen "Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad" Joh. 15:12



Welkom

LIFE-school start in Assen

De LIFEschool is een éénjarige parttime school. Een traject dat van christenen échte discipelen maakt. Mensen die leven vanuit een sterke identiteit, een persoonlijke relatie met God en in de kracht van de Heilige Geest. We werken samen met een team van zeer ervaren en goede docenten, die weten en doorleefd hebben waar ze over spreken. In deze jaarschool werken we in vijf modules op een praktische manier aan jouw vorming, geloof en bestemming.



Hoe gaaf om een jaar te investeren in je geloof en een nieuw avontuur aan te gaan wat je kan combineren met gezin en werk! Gericht op het zichtbaar worden van het Koninkrijk van God in jouw leven, een verfrissende groei met meer van de Heilige Geest.

Zeg je Alpha? Daarna komt Bèta! Vaak horen we van Bijbelstudie- en Alpha-studenten 'wat kunnen we nu doen?' Ze willen graag hun geloof activeren, meer groeien in hun gaven en talenten. LIFEschool is voor christenen die Bèta zeggen en weten dat er méér is en meer willen.

Wat ga je beleven op de LIFE school?

- 20 avonden goed onderwijs en 3 zaterdagen waarin we dieper gaan
- Een warme cultuur met respect waarin we allemaal moeten leren
- Persoonlijk gebed en aandacht
- Een verandering die je geloof verdiept, sterker maakt en waarin je evenwichtig leert hoe je door de Geest kunt leven
- Onderwijs vanuit Gods Woord en de kracht van de Heilige Geest
- Theorie en praktijk komen samen
- Een traject wat velen heeft gezegend om helemaal zichzelf te zijn



Identiteit
Module 1



Relatie
Module 2



Principes
Module 3



Bediening
Module 4



Bestemming
Module 5

Voor meer informatie kun je contact opnemen met info@lifeschool.nu. De kosten van deze opleiding bedragen € 595,- per persoon voor een volledig schooljaar. Is die prijs een probleem voor jou, dan mag je ook daarover contact met ons opnemen.

In september start de LIFEschool in Assen; de locatie wordt 'De MaasStee', Maasstraat 25, Assen. Schoolleiders in Assen zijn Andri en Roelie Knol.

LIFEschool is een activiteit van Stichting 'Return of Hope'; de school heeft 16 locaties verspreid over Nederland.

Berichten van het Bijbelgenootschap

28 juni 2024: 210 jaar Bijbelgenootschap



“Geschiedenis – dat is toch allang voorbij,” zei een keertje iemand tegen mij. Heeft het eigenlijk wel zin om stil te staan bij 210 jaar Bijbelgenootschap in Nederland en Vlaanderen? Ik denk het wel, want geschiedenis is óók de verzameling gebeurtenissen en toevalligheden die het nu gevormd hebben. Ik zat te denken wanneer ik zelf voor het eerst iets van het NBG gemerkt heb. Het moet zo’n 45 jaar geleden geweest zijn, op de kindernevendienst. Voor het eerst zag ik een Bijbeltekening van Kees de Kort. En het duurde niet lang voordat ik van school een NBG-51 Bijbel kreeg, zo’n versie met een bruine plastic kaft. Thuis lazen mijn ouders met veel plezier uit Groot Nieuws Bijbel – een prachtig innovatief project van het NBG uit de jaren zeventig en tachtig.

Als ik al deze dingen wegdenk uit mijn leven, dan zou het er anders uitgezien hebben. We zeggen als NBG regelmatig: de Bijbel verandert je leven. Dat kan gaan om een heel grote verandering, maar ook om een geleidelijke, zoals bij mij. En nu, ter gelegenheid van onze NBG-verjaardag, permitteer ik me om erbij te zeggen: het NBG is er om te helpen faciliteren dat de Bijbel mensen raakt en verandert. Dat is wat ook de enthousiastelingen die gestart zijn met de Bijbelgenootschap-beweging motiveerde.

In 1804 was het ds. Thomas Charles die The British and Foreign Bible Society oprichtte – omdat hij had gezien hoe belangrijk maar ook onbereikbaar de Bijbel was voor een jonge vrouw, Mary Jones. Zij had zes jaar moeten sparen voor een Bijbel, en toen ze voldoende geld had, nog eens 42 kilometer moeten lopen om de Bijbel te kunnen kopen. Op 29 juni 1814 werd met hulp uit Engeland het Nederlands Bijbelgenootschap opgericht. Vanaf het allereerste begin was het NBG een vereniging (‘genootschap’) die alleen kon functioneren dankzij de steun van leden en donateurs. En dat is nog steeds zo: we zijn er heel blij mee dat anno 2024 meer dan 100.000 mensen ons werk financieel ondersteunen!

In de eerste periode stond de bereikbaarheid van de Bijbel centraal. Goedkope edities van de Statenvertaling werden gemaakt, overal ontstonden Bijbeldepots. Maar op een gegeven moment werd duidelijk dat de 17e eeuwse taal niet voor iedereen meer begrijpelijk was en de Bijbel opnieuw vertaald moest worden. Het leidde tot prachtige vertalingen als de NBG51, de BGT en de NBV21. Tegenwoordig zien we dat veel mensen hulp zoeken bij het gebruik van de Bijbel. En dat geldt ook voor kinderen en jongeren. Daarom geven we nu veel aandacht aan projecten als de Samenleesbijbel, Bijbel Basics en natuurlijk het digitaal Bijbellezers.

Dit is een gedeelte uit een blog van

Rieuwerd Buitenwerf, directeur Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Activiteiten in de Componist



Kunst en Cultuur in het Noorderpark

1ste Festival **UBUNTU**

op zaterdag **28 september 2024**

van 12.00 – 17.00 uur

in en om **De Componist**

Presentatie van talenten op kunst-
cultureel- en maatschappelijk
gebied; met participanten die actief zijn
in De Componist en alle wijkbewoners
(28 nationaliteiten)

Organisatie: **Buurtbewoners i.s.m.
Vaart Welzijn en De Componist**

UBUNTU

"Ik ben omdat wij zijn" (Zuid Afrikaans)

Vaste wekelijkse activiteiten in 'De Componist':

- Maandag: **nederlandse les, naailes** (ook op woensdag)
- Dinsdag: **schilderclub**
- Woensdag: **fotografie, cursus Engels en Arabisch; ukelele-les, Kookworkshop**
- Donderdag: **koffieochtend; schilderclub, klaverjassen**
- Vrijdag: **cursus Engels; wandelgroep, spingroep**
- Dagelijks: **boeken ruilen en gezellige ontmoeting**

*Wilt u vooraf meer informatie?
Kijk even op Facebook
of op onze website.*

Onze Ontmoetingstuin heeft nu een Jeu de Boules baan!



**Iedereen kan het, dus kom gezellig
een balletje gooien.**

**Dit kan tijdens de openingstijden van
de Componist.**

Waar: Ontmoetingstuin Wijkcentrum de Componist

Wie: Volwassenen

Hoe werkt het: Vraag binnen naar de Jeu de Boules ballen.

Wilt u een Jeu de Boules groep oprichten? Dat kan ook.

Gebruik maken van de Jeu de Boules baan is gratis en de ballen zijn aanwezig.

Meer informatie? Bel gerust naar 06-83980403



Elke vrijdag
van 10 tot 11 uur:

wandelgroep Noorderpark-Peelo

Gezamenlijk een uurtje
lopen en dat afsluiten
met een kopje koffie.

Voor informatie:

r.tiethoff@vaartwelzijn.nl

Johannes de Heer ZANGDIENST zondag 6 oktober
's avonds om 7 uur in 'De Ark' J.C. van Markenstraat 25 - Assen

Korte overdenking
door Arie Engberts,
thema

“Komt, dankt nu allen God”

Met speciale medewerking van
Evangelisch mannenkoor 'Jona' uit Stadskanaal
onder leiding van Daan Kroeze



Iedereen is welkom op 6 oktober | de kerk is open vanaf half zeven

Deze avond wordt georganiseerd door
de samenwerkende Unie-ABC gemeenten in Assen:
Baptisten Gemeente Assen
Baptistengemeente De Ark
Evangelische Gemeente Assen

Informatie per e-mail: info@baptisten-assen.nl

Diensten

<i>De diensten beginnen elke zondag om 10 uur</i>

Zondag	14 juli	21 juli
Voorganger	Jan Foppen	Gerry de Vries
Begroeting	Petra Wilhelmus	Gerrit Buwalda
Mededelingen	Anke Gorter	Petra Wilhelmus
Raadskamer	Bob Wijnstra	Gea Buwalda
2 ^e collecte	Activiteiten	Huisvesting
Bijzonderheden		
Begeleiding	Bob Wijnstra	Bob Wijnstra
Geluid	Gerrit Buwalda	Hans Romijn
Beamer	Hans Romijn	Thora Wijnstra
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Gea Buwalda	Petra Wilhelmus
Koffie	Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus en Riet de Vries
Koster	Wietze Gorter	Jaap van Spengen
Taxi – <i>naar de dienst</i>	<i>op verzoek beschikbaar</i>	

Diensten

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

28 juli	4 augustus	11 augustus	Zo
Bert van Drogen	Kina Tigelaar	Jur Kruizinga	Vo
Wietze Gorter	Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus	Bg
Bert Middelkamp	Gea Buwalda	Anke Gorter	Me
Anke Gorter	Bert Middelkamp	Petra Wilhelmus	Ra
Vieringen	Bloemen	Zending	Co
	Viering Heilig Avondmaal		Bz
Bob Wijnstra	Bob Wijnstra	Bob Wijnstra	Be
Karin Middelkamp	Wietze Gorter	Hans Romijn	Ge
Karin Middelkamp	Hans Romijn	Thora Wijnstra	Bm
Aly Middelkamp	Gea Buwalda	Petra Wilhelmus	Cr Zo
Fam. Middelkamp	Fam. Buwalda	Wietske Moddejonge	Kf
Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Ks
	<i>op verzoek beschikbaar</i>		Ta

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	18 augustus	25 augustus
Voorganger	Henk Wieringa	Jan Foppen
Begroeting	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter
Mededelingen	Bert Middelkamp	Petra Wilhelmus
Raadskamer	Jelle Hoekzema	Gea Buwalda
2 ^e collecte	Kinder- en Jeugdwerk	Activiteiten
Bijzonderheden		
Begeleiding	Bob Wijnstra	Bob Wijnstra
Geluid	Karin Middelkamp	Gerrit Buwalda
Beamer	Karin Middelkamp	Hans Romijn
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Aly Middelkamp	Petra Wilhelmus
Koffie	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Fam. Middelkamp
Koster	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter
Taxi – <i>naar de dienst</i>	<i>op verzoek beschikbaar</i>	

Diensten

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

1 september	8 september	15 september	Zo
Bob Wijnstra	Jur Kruizinga	Marco de Vos	Vo
Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus	Gerrit Buwalda	Bg
Gea Buwalda	Anke Gorter	Bert Middelkamp	Me
Anke Gorter	Bert Middelkamp	Bob Wijnstra	Ra
Huisvesting	Vieringen	St. Present	Co
Viering Heilig Avondmaal	Startzondag		Bz
<i>In overleg</i>	Bob Wijnstra	Bob Wijnstra	Be
Wietze Gorter	Karin Middelkamp	Wietze Gorter	Ge
Thora Wijnstra	Karin Middelkamp	Hans Romijn	Bm
Gea Buwalda	Aly Middelkamp	Gea Buwalda	Cr Zo
Fam. Buwalda	Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Kf
Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Ks
	<i>op verzoek beschikbaar</i>		Ta

Andere bijeenkomsten

26 augustus en 23 september om 15:00 uur	Bestuursvergadering	<i>thuis bij een van de bestuursleden</i>
<i>(eind) augustus</i>	Uitstapje Vrouwencontact	<i>in overleg</i>
25 september om 14:30 uur	Vrouwencontact	<i>in de Componist</i>
zondag 6 oktober om 19:00 uur	Johannes de Heer zangavond – met koor 'Jona' o.l.v. Daan Kroeze	De Ark <i>JC v Markenstr. 25</i>
zondag 20 oktober om 11.15 uur	Gemeentevergadering <i>na onze dienst</i>	<i>in de Componist</i>

De verjaardagskalender

Op 10-7	wordt	Age Koudenburg	63	jaar
Op 11-7	wordt	Daniëla van de Kamp	37	jaar
Op 20-7	wordt	Wietze Gorter	81	jaar
Op 8-8	wordt	Hanna-Ruth van Wingerden	42	jaar
Op 13-8	wordt	Akkelien de Jong-Bosma	61	jaar
Op 19-8	wordt	Imko de Jong	65	jaar
Op 27-8	wordt	Gerda Gietema-Buijs	68	jaar
Op 29-8	wordt	Rogier de Jonge	16	jaar
Op 6-9	wordt	Ita Dijkstra-Bosma	75	jaar
Op 12-9	wordt	Bernard Middelkamp	34	jaar
Op 16-9	wordt	Gerrit Buwalda	77	jaar
Op 26-9	wordt	Diana Bakker	58	jaar
Op 26-9	wordt	Henk Sanders	86	jaar
Op 27-9	wordt	Roelie Dikkens-v.d. Wal	88	jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

Activiteiten Unie-ABC-gemeenten in Assen



Er worden in Assen regelmatig activiteiten georganiseerd door 'De Ark' en de EGA (*Evangelische Gemeente Assen*), die we graag willen delen. Af en toe organiseren we samen met hen bijeenkomsten, maar er zijn vaker bijeenkomsten en activiteiten van de Ark of de EGA, waar u ook naar toe kunt gaan.



Op **donderdagochtend** zijn **senioren welkom in De Ark**:

- om de week een koffieochtend: v.a. 10 uur voor ontmoeting en gesprek
- in de zomermaanden geen overdagkring; begint weer op 12 september

Ark Senior ligt tijdelijk stil en komt met een nieuw concept. Ideeën zijn welkom; medewerkers ook. *Namens de commissie, Anita Winkels, anita.1964@live.nl*

**DE TIJD
VAN HET
EINDE**

**ZES STUDIEAVONDEN OVER
HET BIJBELBOEK DANIEL**

ASSEN
DE ARK
J.C. VAN MARKENSTRAAT 25

**Woensdag 11 en 25 september,
9 en 23 oktober, 6 en 20 november 2024**

DOOR WIM GRANDIA

AANVANG: 19.30 UUR
TOEGANG GRATIS (COLLECTE)

Voor meer informatie: www.zieikkomspoedig.nl

**VERVOLG OP
ZIE, IK KOM
SPOEDIG**



Na de vakanties zijn er bij De Ark zes studieavonden over het Bijbelboek Daniël door Wim Grandia. Het is bijzonder wat deze profeet zo'n 2.600 jaar geleden van God kreeg geopenbaard over zaken die in onze tijd steeds meer werkelijkheid lijken te worden. Wim Grandia is als bijbelleraar in staat om de visioenen van Daniël op een boeiende manier uit te leggen. Dit levert veel inzicht op in het boek Daniel, maar ook in andere profetieën uit bijv. Openbaring. Het is heel mooi dat deze serie in Assen wordt gehouden. Als bevriende gemeente zijn jullie van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze studieavonden.

Pieter Snijder

De Ark

www.zieikkomspoedig.nl

baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken

Secretaris Bert Middelkamp, Kennemerland 44,
postadres 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95

Penningmeester Jelle Hoekzema, Kersenhof 12,
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96

bijdragen rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81
en giften t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)

Website www.baptisten-assen.nl

Facebook www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken
op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl

DRUKWERK

*Afzender:
Kennemerland 44
9405 LK Assen*