
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12

De Brug



mei – juni - juli

2024

Uitgave van de
Baptisten Gemeente Assen

Inhoudsopgave

Ter overdenking.....	3
Aandacht voor elkaar	4
Persoonlijke berichten	6
Werken in de Gemeente	7
Van het secretariaat.....	8
Wijziging adressenbestand.....	9
Inzameling Unie-ABC contributie	10
Gemeentevergadering over zuinigheid	11
Paasviering 2024.....	13
Zondagsschool	14
Vrouwencontact.....	15
Zingend naar de zondag.....	16
Foto's van toen	17
Berichten van Unie-ABC	18
Zonne-energie die nog meer oplevert	19
Berichten van het Bijbelgenootschap.....	20
Activiteiten in de Componist	21
Diensten	22
Andere bijeenkomsten	26
De verjaardagskalender	26
Activiteiten Unie-ABC-gemeenten in Assen	27
Bethel Music Collectief.....	27

Inleveren kopij

De volgende uitgave van 'De Brug' is gepland voor zondag 7 juli. Inleveren kopij tot 10 dagen voor verschijnen: uiterlijk donderdag 27 juni. Kopij per mail sturen aan DeBrug@baptisten-assen.nl

Ter overdenking

Pinksteren 2024

Met Pinksteren wordt de Paastijd afgesloten. Een bijzonder feest, maar wel moeilijk uit te leggen aan mensen die niet vertrouwd zijn met de Christelijke traditie.

Pinksteren vertelt ons het verhaal van Jezus die ons beloofd heeft dat wij Gods Liefde en betrokkenheid *zelf* mogen ervaren.

Pinksteren laat ons ook weten dat de beloofde Heilige Geest, de Trooster, in ons is gekomen. Maar ervaren we daar wel iets van? Want wat betekent troost? "Is troosten wel mensenwerk en als dat zo is, hoe kunnen wij dat dan het beste doen?"

Troost komt tegemoet aan de menselijke behoefte aan geborgenheid. Elk verlies herinnert de mens immers aan het verloren paradijs.

Troost is een eerste levensbehoefte voor iedereen.

En heb je om getroost te worden iemand anders nodig? Afhankelijk zijn van een ander in het ontvangen van troost is natuurlijk ook niet alles. Je bent als mens toch liever mondig, volwassen en als je een ander nodig hebt, heeft hij of zij toch maar mooi macht over je. Toch is deze gedachte een gemiste kans zo geef je anderen geen kans om jou te troosten.

Ieder mens vraagt op ieder moment een ander soort troost. Gaat u maar eens na voor uzelf waar u in bepaalde moeilijke situaties het meest door getroost werd. Dikwijls blijkt het iets heel anders te zijn dan wat je zelf als troost voor anderen bedenkt

Is troost een antwoord op verdriet? "het werpt geen dam op in het verdriet maar brengt er bedding voor aan," heb ik ergens gelezen, en dat is wel een mooie omschrijving. Van echte troost gaat verdriet niet direct over, ook al zou je dat nu juist heel graag willen als je iemand troost.

Maar wie probeert te troosten om de ander het verdriet te laten stoppen, heeft er niets van begrepen. Hij overvraagt zichzelf en doet de ander te kort. Echte troost houdt het verdriet niet tegen en geeft geen antwoorden, zij zoekt een bedding waardoor het kan stromen.





Jezus gaat ons voor, als het over troost gaat. Hij ziet de mens en voelt wat de ander doormaakt en meemaakt. Hij wordt met ontferming bewogen en raakt de ander aan. En precies daardoor laat Hij zien dat er een andere weg is, dat het anders kan. Als het om troosten gaat kunnen we kijken naar wat Jezus ons voorleefde.

Daarnaast behoort Troost tot de kracht van Gods Geest en ze zal je telkens doen verwonderen. Het is een wonder als je het ervaart. Midden in je verdriet voel je dat de pijn, het verdriet verdwijnt. Je wordt vervuld van die Geest. Het betekent dat God met zijn liefde, wijsheid en kracht, doordringt in je ziel. Dat voelt als Pinksteren, iedere keer weer. Ik wens u van HARTE die Geest toe.

Petra de Kruijf

Aandacht voor elkaar

Lieve mensen,

Naast onze 'aandacht voor elkaar' moeten we soms ook even 'aandacht voor onze gemeente' hebben: daarvoor houden we twee keer per jaar een gemeente-vergadering. Op 21 april hadden we onze voorjaarsvergadering: in deze Brug leest u daar meer over. Het was een rustige vergadering met daarna een gezellig samenzijn met cake van Ria Hoekstra; soep en broodjes ... ook altijd gezellig (en lekker ...).



♥ Wat ook heel bijzonder was ... Anne en Jenny Duursema waren een paar keer weer in de dienst; geweldig om hen beiden weer te zien!

♥ Het was voor Daniëla van de Kamp ook een lastige tijd; ze is geopereerd aan haar buik, maar gelukkig gaat het weer helemaal goed en nu maar hopen dat het geholpen heeft!

♥ Begin april werd Roelie Dikkens geconfronteerd met het overlijden van haar schoonzus: dat was een hele klap naast de zorgen die ze zelf heeft over haar gezondheid. Nu gaat het weer redelijk met Roelie, maar het blijft zorgelijk.

♥ Wietze Gorter had veel zorgen om zijn broer Johan, die terminaal ziek was. Maar Anke en Wietze hadden ook al lange tijd het plan om een weekje naar Oostenrijk te gaan. Toen ze daar net waren aangekomen, kwam het bericht, dat Johan vreedzaam was ingeslapen. Om bij de uitvaart aanwezig te kunnen zijn, kwamen ze toen een dag eerder terug uit Oostenrijk; waar zij zich toch nog wat hadden kunnen ontspannen.

♥ Hans Romijn moest half mei weer naar de vaatspecialist om de uitslag van verdere onderzoeken te bespreken; eind mei gaat hij voor periodiek onderzoek weer naar de oncoloog. Er blijven veel onzekerheden in zijn leven.

♥ Bij Diana Bakker zijn er voortdurend nog onzekerheden over de oorzaak van haar klachten; toch is er soms voorzichtig enige verbetering te bespeuren.

- ♥ Thea Zuidema krijgt een uitgebreid onderzoek naar de doorlopend terugkerende ontstekingen; hopelijk kan de oorzaak worden achterhaald.
 - ♥ Elke week wordt ook aandacht gevraagd voor alle ouderen in onze gemeente: gebeden en kaartjes zijn altijd welkom en nodig!
 - ♥ De afgelopen periode zijn ook speciale bezoeken afgelegd: Jelle Hoekzema en ik waren bij de familie Dijkstra om Ita hartelijk te bedanken voor vele jaren orgelspel; het lukt haar helaas niet meer ...
 - ♥ Petra Wilhelmus en ik waren in Beilen op kraambezoek bij Ben de Vries Middelkamp; de zoon van Karin en Hein. Petra namens de gemeente en ik namens Vrouwencontact ... uiteraard gingen die bezoeken vergezeld van een leuke attentie!!
 - ♥ Wietske Moddejonge en Wietze Gorter waren bij Lammie Molenaar en konden ook gelijk het mooie Paaspresentje meenemen ... en niet alleen Lammie kreeg dit, maar alle betrokkenen in onze gemeente! Dank!!
 - ♥ We mochten sowieso een mooie Paastijd hebben met een Goede Vrijdagsviering, een Paasontbijt, een prachtig Paasproject en gezellige bloemen: in deze Brug staan daarvan nog foto's. En nu is de Pinkstertijd alweer haast voorbij ...
 - ♥ Zo kan er, in korte tijd, veel gebeuren ... dat ondervond ook de familie Middelkamp ... de ene dag was Bert nog gewoon thuis wat klusjes aan het doen ... en de volgende dag zat hij in het vliegtuig naar Dubai ... Onverwacht moest Lara - de schoondochter van Bert en Aly - aan haar blindedarm worden geopereerd, terwijl Erik voor zijn werk in een ander land zat ... en wat doe je dan ... je roept de oppas-oma op ...
- De oppas-oma was al bezet, want Ben, hun jongste kleinzoon, moest hier naar het ziekenhuis voor observatie. Bij de zorg voor Ben was Aly ook regelmatig betrokken. Dus vertrok Bert alleen naar Dubai om daar voor twee kleindochters te zorgen ... want na de operatie mocht Lara even niks doen en zeker niet tillen. En dat is met kleine kinderen wel lastig ... Dan is het altijd nuttig een mantelzorg-oma te hebben, die van wensen weet en ook de omgeving kent, zoals de school, de supermarkt enzovoort. Want alles gaat wel gewoon door! Begin mei was Lara weer opgeknapt en vloog Bert terug naar huis. In Beilen was kleinzoon Ben ook weer thuis, dus kon Aly ook even opgelucht ademhalen. Dat gold overigens niet voor hun oudste dochter Marja: tussendoor deelden ze met haar nog de zorg over een longontsteking en gebroken ribben door het hoesten. Hoezo ... je leven op z'n kop ... Gelukkig blijven Bert en Aly er rustig onder en gaan hun bezigheden voor de gemeente meestal gewoon door. In Dubai is het twee uur vroeger dan hier en dat had nog een bijzonder effect op de mailtjes tussen secretaris en voorzitter. Normaalgesproken reageer ik (ochtendmens) pas 's morgensvroeg op de berichtjes, die Bert (avondmens) een dag eerder laat op de avond heeft verstuurd. Maar nu was dat door het tijdsverschil andersom en kreeg ik 's morgens vroeg al berichtjes van hem.

♥ De informatie over Dubai kwam ook goed van pas voor ds. Bert van Drogen uit Steenwijk, een van onze gastsprekers. In zijn gemeente was er iemand, die nog niet lang Christen is en gaat verhuizen naar Dubai. Hij wilde graag weten welke mogelijkheden er zijn om daar naar de kerk te gaan; dankzij de contacten via Bert Middelkamp kregen ze daar uitgebreide informatie over.

♥ Het wordt weer een drukke tijd ... onze vergaderingen staan weer op de planning en daarnaast de landelijke Algemene Vergadering op 24 mei; daar zullen Bert Middelkamp en Petra Wilhelmus als afgevaardigden naar toe gaan; en Ria Hoekstra zal hen D.V. vergezellen!

♥ Voor ieder een fijne tijd toegewenst; hopelijk wat mooi weer ... en uiteraard voor alle zieken en ouderen heel veel sterkte en D.V. beterschap ...

Liefs van

Anke Gorter

Persoonlijke berichten

Bedankt

Graag willen we jullie bedanken voor alle kaartjes, bloemen, telefoontjes, appjes en bezoeken die wij kregen. De eerste paar maanden van dit jaar hadden we het nodige te stellen met de gezondheid van Anne. We vonden het heel fijn om zoveel medeleven te mogen ontvangen. Dat deed ons goed. De situatie van Anne blijft zorgelijk maar hij wordt nu goed in de gaten gehouden door de artsen. Dat geeft nu wel iets meer rust. We konden zelfs al een paar keer naar de kerk op zondagmorgen.

Hartelijke groet,

Anne en Jenny Duursema



Verhuizing

Wellicht hebben sommigen in onze gemeente het adres van Jan en Fenna Brouwer nog bewaard, maar dat is gewijzigd. Ze hebben hun huis aan de Fivelingolaan verkocht en wonen sinds kort in een mooi appartement aan de Maarsdreef 564, 9501 EL Stadskanaal.

Werken in de Gemeente

Kort geleden kwam het laatste -vertaalde- deel van de vijf boeken van de Tora van Jonathan Sacks uit. Het boek Deuteronomium. Ik had er al maanden met spanning naar uitgekeken, maar de verschijningsdatum werd steeds uitgesteld. Maar nu is het er toch.



Ik ben een groot fan van Jonathan Sacks, deze opperrabbin van de Joodse gemeenschap in Groot-Brittannië. Hij overleed in 2020. Hij heeft in zijn leven verschillende boeken geschreven. Sacks heeft een prachtige schrijfstijl en is voortdurend actueel in zijn commentaar op de vijf boeken van Mozes. Deuteronomium – in de Hebreeuwse bijbel Devariem (Woorden) - vormt het sluitstuk van deze boeken.

Op de achterflap staat, dat *Sacks laat zien hoe de verbondspolitiek van de Tora de basis vormt voor onze huidige westerse democratie. Vrijheid is hard werken: we moeten voortdurend uitleggen en vernieuwen, bevechten en vieren. Deuteronomium heeft de vorm van een klassiek verbond tussen twee machthebbers, maar de inhoud is ronduit revolutionair. Het is namelijk een verbond tussen God en mensen, en ze beloven rechtvaardig en trouw te zijn.*



In Deuteronomium zet Mozes de verbondspolitiek uiteen. Samenleven in het beloofde vrije land, zo vertelt hij, moet gebaseerd zijn op rechtvaardigheid. Wetten zijn er om ieders vrijheid en welzijn te beschermen. Samenleven betekent: niemand mag vergeten worden, en niemand staat boven de wet. Iedereen plukt de vruchten van de welvaart, en iedereen draagt zorg voor zijn naaste en voor de samenleving. Nooit meer slavernij.

‘Nooit meer slavernij’ vormt de kern van het Pesach-feest dat deze week (als ik dit schrijf) gevierd wordt. In het Joodse Paasfeest gaat het om de bevrijding. De bevrijding van het

juk van Egypte. De aankomst in het beloofde land vormt het slot van de uittocht. De weg door de woestijn. Maar dan begint het pas.

Hoe geef je een samenleving vorm die gebaseerd is op rechtvaardigheid en zorg voor elkaar? Op welzijn voor iedereen? Hoe voorkom je dat er nieuwe slavernij ontstaat doordat er te grote verschillen groeien in inkomen en bezit? Het was niet alleen het vraagstuk van het volk Israël in de tijd van Mozes en Jozua, maar het is dat nog steeds, ook in onze tijd.

Samen leven met aandacht voor de zwakke, voor de mensen die moeite hebben mee te komen in een wereld waar alles snel verandert, dat is de opgave waar we met elkaar voor staan. Veel mensen zijn boos op alles wat er mis gaat in onze tijd. En de schuld geven ze aan de overheid en allerlei groepen mensen. Vooral buitenlanders zijn de zondebok geworden. En van hen zijn de meest kwetsbaren, de mensen die vluchtten voor het oorlogsgeweld, de groep die de meeste agressie opwekken.

Het populisme heeft de verdeeldheid in ons land aangewakkerd en nu moeten we maar zien hoe het verder gaat met het bestuur van ons land.

In de bijbel komen we veel verhalen tegen die ons een andere weg wijzen dan vijandschap en haat tegen alles wat vreemd is. En in het bijzonder Jezus wijst ons er steeds weer op om barmhartig om te gaan met mensen die in de knel zijn geraakt of die fouten hebben gemaakt in hun leven. Laten mildheid, liefde en zorg voor elkaar bij ons gevonden worden als heilzaam alternatief voor wat de wereld kapot maakt.

Jur Kruizinga, voorganger

Telefoon: 06 – 2320 4692. E-mail: jur.kruizinga@baptisten-assen.nl

Van het secretariaat

In april hebben we onze gemeentevergadering gehouden, waarover elders in deze Brug een verslag staat. Dat verslag vertelt wat er in dat vergaderuurtje is gebeurd, maar het verhaal ging door. Er kwamen nog allerlei reacties en suggesties binnen: er werd door velen over nagedacht hoe we de financiële situatie van onze gemeente kunnen verbeteren. Die betrokkenheid van iedereen hebben we ook nodig om samen een oplossing te vinden.

De boodschap was duidelijk: we kunnen niet mèèr blijven uitgeven dan er binnenkomt. Onze meeste uitgaven zijn eigenlijk al zuinig, we kunnen alleen nog snijden in pastoraat of diensten. Dat zijn de grootste uitgavenposten, maar ook de prioriteiten van onze gemeente. Moeten we daarop wel willen bezuinigen? Het bestuur zal suggesties en overwegingen op een rijtje zetten, zodat we er in de najaarsvergadering verder over kunnen praten.

Voor dit jaar en volgend jaar zijn al onze diensten al vastgelegd, dus op korte termijn verandert daaraan niks. Eenieder kan voor zichzelf wel nadenken over de mogelijkheid om meer te geven aan de gemeente. Naast collecten gaat het dan vooral om de 'vaste bijdragen': een bedrag wat je elke maand laat overmaken aan de gemeente, waarvan we vaste kosten kunnen betalen. Wilt u eens kijken of dat voor u ook regelmatig gebeurt en of dat bedrag de afgelopen tijd ook nog is verhoogd?

Bijzondere collecten en inzamelingen zijn ook van groot belang voor de gemeente. Voor het Paasdankoffer is dit voorjaar ruim € 700 gegeven; precies wat we in onze begroting hadden gehoopt. Deze keer ontvangt iedereen bij de Brug een betaalverzoek voor de landelijke contributie Unie-ABC. De gemeente betaalt dat voor alle leden en vrienden, maar we vragen iedereen om dat bedrag ook – als extra bijdrage - aan de gemeente terug te geven.

We gaan ook graag 'zuinig' om met onze vrijwilligers, maar dan moeten er wel voldoende zijn aangemeld. In de praktijk zijn er meer dan genoeg mensen die meehelpen met bijvoorbeeld koffieschenken, maar niet iedereen is daarvoor aangemeld in het rooster.

Daarom staan vaak dezelfde namen vermeld; mag uw naam daar ook worden ingepland? Of bijvoorbeeld voor begroeting of andere taken bij onze zondagse diensten? Informatie en aanmelding graag bij de secretaris.

Het is ook belangrijk om als gemeente naar buiten te blijven treden: dus te laten zien dat we er zijn en dat we Woord voor de wereld hebben. Dat doen we bij de Componist door aanwezig te zijn op het Ubuntu-festival op zaterdagmiddag 28 september. Dat gaat om kunst en cultuur in het Noorderpark en daar komen veel mensen uit de buurt. Daarom willen wij daar ook zijn met een tafel, waarbij we boeken en Bijbeltjes uitdelen en mensen kunnen uitnodigen voor onze diensten. Als u wilt helpen: graag!

Er is ook alweer een volgende zangavond gepland, wat we samen met de EGA en de Ark organiseren. Op zondagavond 6 oktober is er weer zo'n samenkomst in De Ark. Er is dan medewerking van het Evangelisch Mannenkoor 'Jona' uit Stadskanaal onder leiding van Daan Kroeze. Dus houdt die datum ook alvast maar vrij.

Onderhand zijn de koudste dagen van dit voorjaar weer voorbij en mogen we uitzien naar een meer zonnige tijd. Het is mooi om er dan weer eens op uit te trekken, maar denk ook aan degenen voor wie dat niet meer mogelijk is: onze ouderen en zieken. Een kaartje of telefoontje is natuurlijk heel fijn, maar wellicht kunt u ook eens op bezoek gaan. Want op die manier willen we samen gemeente zijn.

*Namens het bestuur,
Bert Middelkamp*

Wijziging adressenbestand

Bij de stukken voor onze gemeentevergadering heeft iedereen ook een nieuw adressenboekje ontvangen, waarin alle leden en vrienden van onze gemeente zijn vermeld. Dat is belangrijk zodat we elkaar als gemeente kunnen kennen, maar dan moeten alle gegevens wel kloppen.

Kijk dus even na, of van uzelf alle gegevens correct en volledig zijn vermeld. Verhuizingen zijn meestal wel doorgegeven, maar verandering van een mobiel telefoonnummer of e-mailadres wordt gauw vergeten. En als uw mobiele nummer of e-mailadres nog niet is vermeld, geef dat dan alsnog even door! Dan kunnen we dat direct verwerken.

Het adressenboekje van onze gemeente is zowel digitaal als geprint beschikbaar. Als u graag ook nog een digitale versie wilt hebben – of juist nog een geprinte – dan kunt u dat opvragen bij de secretaris.

Dus controleer uw eigen gegevens en geef veranderingen door aan het secretariaat, bij voorkeur per mail: secretariaat@baptisten-assen.nl. We vragen u zorgvuldig om te gaan met het adressenboekje van onze gemeente en die gegevens nooit aan anderen te verstrekken.



Inzameling Unie-ABC contributie

Het landelijk werk van Unie-ABC wordt mogelijk gemaakt door de bijdragen vanuit de aangesloten gemeenten. Jaarlijks worden de gemeentegegevens doorgegeven aan Unie-ABC, waaronder het aantal leden en vrienden. Op basis daarvan wordt de landelijke contributie aan de gemeenten in rekening gebracht: dat zijn de belangrijkste inkomsten voor onze landelijke organisatie.

Wij vragen alle leden en vrienden van de BGA om een extra bijdrage van € 25 per persoon voor die landelijke contributie. Als er op die manier genoeg geld binnenkomt om die contributie te betalen, dan kunnen we uw normale bijdragen en de collecten gebruiken om onze andere kosten betalen. Unie-ABC besteedt het geld van de contributie aan opleiding van voorgangers en sprekers, zending en gemeentestichting, regiowerk en gemeenteondersteuning.

Samengevat is het streven om het landelijke werk voor alle gemeenten verbindend en inspirerend te laten zijn; en daarnaast ook uitnodigend en faciliterend. Dat gebeurt veelal vanuit het Baptist House in Amsterdam, waar



ook het seminarium is gevestigd. Maar een groot deel van de opleidingen vindt plaats aan de Universiteit en verschillende hogescholen.

Unie-ABC beschikt ook over fondsen, zoals voor de ondersteuning van pastoraal werk in kleine gemeenten. Op dat fonds hebben wij vorig jaar en dit jaar een

beroep gedaan vanwege onze tekorten. Maar de bijdragen die we ontvangen, zijn in principe eenmalig en niet structureel. Het geeft ons wel de tijd om een oplossing te vinden om onze kosten meer te beheersen.

Bijgaand ontvangt iedereen een betaalverzoek om de contributie Unie-ABC aan onze gemeente over te maken. Deze jaarlijkse bijdrage dragen wij als gemeente voor iedereen af aan Unie-ABC. Het verzoek is dus om deze bijdrage ook apart aan de gemeente te voldoen.

U kunt deze bijdrage voor ons landelijk werk overmaken naar de rekening van onze gemeente: NL87 INGB 0000 9675 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen; met als omschrijving 'Unie-ABC contributie 2024'. U kunt ook gebruik maken van de QR-code.



*Hartelijke groet,
Jelle Hoekzema, penningmeester*

Gemeentevergadering over zuinigheid

Op zondag 21 april hebben we na de dienst onze gemeentevergadering gehouden. Naast alle bekende agendapunten ging het over bezuinigen, omdat onze gemeente een structureel financieel tekort heeft. Beleidsmatig vinden we pastoraat en diensten de belangrijkste zaken voor onze gemeente, maar dat zijn ook de grootste kostenposten.

Binnen onze gemeente is er vooral veel aandacht voor elkaar; dat wordt professioneel ondersteund met pastoraat voor de alleroudsten, ernstig zieken en bij bijzondere situaties. Daarvoor zijn maar een beperkt aantal uren per maand beschikbaar; dat wordt soms uitgebreid als er langdurig ernstig zieken zijn of om extra aandacht te kunnen geven na bijvoorbeeld een sterfgeval. Daar willen we eigenlijk niet op bezuinigen.

Voor onze diensten op zondag wordt een sprekersvergoeding betaald volgens de landelijke Unie-ABC-richtlijnen. Daarnaast betalen we huur aan de Componist, maar dat is mede voor de vaste ruimte waar onze spullen worden bewaard. Er is ook een vergoeding beschikbaar voor de begeleiding, maar die wordt meestal niet uitbetaald: dat wordt 'pro deo' gedaan net als kosterdiensten en alle andere taken.



Er worden wel collecten gehouden, maar dat weegt niet op tegen de kosten. Ook bij de koffie staan bakjes op tafel om daarvoor te betalen, maar ook daar moet elke week geld bij. Terwijl we toch een schappelijke afspraak hebben met de Componist over de kosten per kopje, omdat we alles zelf regelen en inschenken. Onze diensten en ontmoeting verlopen altijd in een fijne sfeer, dus ook daar zouden we het liefst niets afdoen.

Er zijn natuurlijk nog wel andere kostenposten, maar daar kun je geen grote bedragen mee besparen. Bijvoorbeeld De Brug verschijnt al niet meer maandelijks, maar acht keer per jaar. Veel mensen krijgen De Brug digitaal, speciaal voor ouderen wordt nog een aantal exemplaren gedrukt bij een sociale werkplaats. Als we minder pagina's zouden gebruiken, dan scheelt dat op jaarbasis misschien vijftig tot honderd euro. Dat is mooi meegenomen, maar in vergelijking met het tekort van duizenden euro's is dat 'een druppel op een gloeiende plaat'.

De overweging om minder diensten te houden komt mede voort uit de ervaringen tijdens de Corona-periode: toen konden er langere tijd geen diensten worden gehouden. Maar op dit moment willen we daarover nog geen besluit nemen, maar wel gericht over nadenken. Alle suggesties zijn welkom en bij een volgende gemeentevergadering praten we verder. Intussen doen we een beroep op onze spaarrekening en we hebben voor dit jaar opnieuw een subsidie van Unie-ABC gekregen, maar dat is niet structureel. Het geeft ons wel de ruimte om rustig een goed besluit te nemen.

Vanuit de gemeente kwamen er wisselende reacties: enerzijds de ervaring dat er best een fijne binding is als je om-de-week naar de dienst komt en dat diensten zonder spreker ook wel waardevol kunnen zijn. Anderzijds de vraag of je überhaupt moet willen bezuinigen op het werk in de gemeente. Na de vergadering kwamen er ook al schriftelijke reacties binnen met suggesties en overwegingen; het is fijn om te merken dat men zo betrokken is bij onze gemeente.

Tijdens onze gemeentevergadering hebben we ook nog gesproken over de ontwikkelingen bij Unie-ABC, mede ter voorbereiding van de Algemene Leden Vergadering op 24 mei in Kampen. Elders in deze Brug daarover meer; afgesproken is dat Petra Wilhelmus en Bert Middelkamp onze gemeente daar zullen vertegenwoordigen. Er kunnen ook mensen als gast mee naar de ALV; Ria Hoekstra heeft zich daarvoor al opgegeven, maar er kunnen gerust meer mensen mee.

Verder hebben we tijdens de gemeentevergadering het verslag vastgesteld en onze jaarstukken besproken; daarbij werd nog een aanpassing in de statistiek doorgegeven. Onze financiële zaken zijn gecontroleerd en in orde bevonden door de kascontrole-commissie; Dick Koster werd daarvoor verkozen als nieuw lid. Bij de rondvraag waren er nog suggesties om onbekende liederen te zingen-met-beamerbegeleiding en of we zelf liederen kunnen kiezen.

Ook de manier van delen van het Avondmaalsbrood kwam ter sprake en dat we op dit moment geen huiskringen kunnen houden voor Bijbelstudie. Het bestuur werd bedankt voor de inzet; naast applaus was er zelfs een rode roos voor hen. We zijn heel blij met de waardering die daaruit spreekt, maar we doen dit werk voor onze Heer.

Daarna werd de vergadering afgesloten met een gebed voor de maaltijd, waarbij we traditioneel weer konden genieten van heerlijke zelfgemaakte soep.

*Namens het bestuur,
Bert Middelkamp.*



*Digitale informatie over de
Baptisten Gemeente Assen:*

- www.Baptisten-Assen.nl
- www.facebook.com/BaptistenGemeenteAssen



**baptisten gemeente
assen**

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad"
Joh. 15:12



Paasviering 2024



Zondagsschool

Op Paasmorgen hebben we het Veertigdagenproject afgesloten. Op het laatste luik stond Petrus bij het open graf; hij zag dat Jezus daar niet meer was maar de dood had overwonnen. Het was een heel duidelijk project voor de kinderen, want op de luiken stond elke week het verhaal voor die zondag ook afgebeeld. We zagen in die weken Petrus veranderen: hij was eerst als een rots, sterk in zijn geloof. Later als vriend van Jezus: hij zou Hem nooit alleen laten. Na de verloochening een verdrietig mens, die nog steeds van Jezus hield maar Hem niet meer onder ogen durfde te komen. Toen Jezus bij hem was en hem vergeven had, kreeg hij de opdracht om Zijn Woord te verkondigen aan eenieder die het horen wilde.



Na het project kwamen op de zondagsschool de verhalen over Samuel en David. Na Pasen kon Gea de leiding van de zondagsschool ook weer oppakken. Samen met Lauren hebben ze gekeken naar het verhaal van David. Ze heeft het verhaal van David verteld en samen een herdersjas en de mooie jas van David gekleurd. Na die dienst was de gemeentevergadering en toen heeft Lauren alles nog afgemaakt wat nog niet gekleurd was. De weken daarna gingen de verhalen over Hemelvaart en Pinksteren; en daarna zullen we weer verder gaan met verhalen van David.

We kregen ook alweer een aanvraag over de Schoenendoosactie 2024; dat wordt de 30^e editie! We zijn van plan daar ook weer aan mee te doen; op 22 en 23 november worden die dozen in Assen allemaal ingeleverd. Van het



afgelopen jaar konden de laatste dozen pas in april in Moldavië worden uitgedeeld en ook op het eiland Lesbos krijgen kinderen in vluchtelingenkampen dit voorjaar nog een schoenendoos.

In september kunt u in De Brug lezen over de start van onze schoenendozenactie in het komende najaar. Maar u kunt intussen wel alvast

spullen sparen voor de actie. Enkelen zijn al aan het haken, breien of naaien; u kunt ook al reclameartikelen verzamelen. Soms worden er ook weggeefartikelen aangeboden die u gratis kunt afhalen; Petra vertelde dat ze op die manier alweer een doos vol knikkers had gekregen. Het is leuk om daar samen zo mee bezig te zijn en dan later te horen hoe blij de kinderen zijn, als ze zo'n doos vol spullen voor henzelf krijgen! Gegeven door vreemden, uit liefde voor die ander.

De zondagsschoolleiding

Vrouwencontact

Op 20 maart waren we met zes zusters en vierden onze Paasviering. We keken wie er deze keer niet was en vertelden elkaar hoe het met hen ging.

We zongen lied 195 'Alle roem is uitgesloten' en daarna ging Aly ons voor in gebed. Het thema van deze middag was 'Petrus en Judas op weg naar Pasen'. We luisterden naar het gedicht over Petrus van Nel Benschop.

De platen, die in de kerk bij de 40-dagentijd werden gebruikt, hadden wij er nu ook bij. We hoorden de verhalen hierbij en wisselden dat af met gedichten, liederen en Bijbelteksten. Ook maakten we een puzzel over Petrus met als oplossing 'Ik nooit'. Hij zei immers, dat hij Jezus nooit alleen zou laten, maar dat liep anders af dan hij had gedacht. Petrus liet Jezus alleen en verloochende Hem. Hij voelde zich daarna heel alleen en verdrietig.

Voor de pauze hadden we alle platen neergezet en zongen we lied 211 'U zij de glorie, opgestane Heer'. We spraken samen over de weg die Petrus was gegaan met Jezus in de verhalen van dit project.

Daarna hadden we pauze en dronken we koffie of thee met iets lekkers erbij; ondertussen inde Anke de contributie. We luisterden naar het besluitenverslag van februari en er werden nog enkele paasattenties uitgedeeld. Verder werd een uitnodiging voorgelezen voor een studieweekend over geloof en contact met andere vrouwen. Ook keken we wie er een kaart van ons zal krijgen.

Hierna gingen we verder met 'De stille week' uit '40 dagen met God'. We zongen lied 204 'Leer mij, o Heer' en lazen Mattheus 10 vers 4B en het verhaal 'Judas de mol'. Ook het gedicht 'Ben ik het Heer' van Nel Benschop werd voorgelezen.

In de volgende verhalen kwam Judas steeds voorbij: we hoorden hoe hij teleurgesteld was in Jezus. Hij dacht dat Jezus een koning zou worden en niet dat Hij werd gedood en weer zou opstaan. Judas was steeds in tweestrijd of hij Jezus wilde blijven volgen of moest verraden om zo de wereld te redden. Na elk verhaal was er een vraag voor ons, die we samen beantwoordden en er over praatten.

De andere verhalen gingen over Jezus en Zijn dood en opstanding, en over het berouw van Judas toen hij zag dat Jezus ter dood werd gebracht en geen uitkomst meer zag voor Zichzelf en geen hulp kreeg van anderen.

Petrus voelde zich ook verlaten, toen hij Jezus alleen had gelaten en had gezegd dat hij Hem niet kende. Petrus bleef wel in Jezus geloven en Jezus bleef zijn Vriend; hem werd alles vergeven en hij mocht het goede nieuws verspreiden onder de mensen.

We luisterden tussendoor naar verschillende gedichten en Bijbellezingen en zongen nog lied 215 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem'. We sloten af met het gedicht 'Ook U was alleen' uit 'Stilte in de storm' van Mary Hathaway.

We wensten elkaar fijne Paasdagen toe en kregen een vlinder mee, als teken van nieuw leven.

Aly Middelkamp

Op 17 april waren er maar met vier zusters aanwezig, maar hadden toch een mooie middag! Er waren een paar afwezigen ...: Gea had haar laatste kantklosdag, Jenny was bij Anne, Thea was helaas ziek ...

De middag was voorbereid door ondergetekende; meestal doe ik het samen met Jenny, maar die is nu even uitgeschakeld in verband met de zorg voor Anne ... en het thema was Hoop...!

Na het welkom en het gebed zongen we diverse liederen, zoals lied 247 "de zon met haar stralen ...". Tussendoor werden gedichten gelezen en stukjes uit de Zonnewende. Jenny zorgt er al heel veel jaren voor dat wij, als zusters, een exemplaar van Zonnewende krijgen. Daar staan vaak heel mooie en zinvolle stukjes en gedichten in! Na nog diverse liederen gezongen te hebben kwam de pauze.

Aly las het besluitenverslag; er werden kaarten geschreven en gestuurd; en nog even gesproken over de bijeenkomst in juni; op de 12e, als onze bijeenkomst gepland stond, heeft de Componist alle zalen nodig dus komen wij een week later bij elkaar ... op 19 juni; daar was ieder het mee eens!

Verder had ik een foto-quiz voorbereid met o.a. bekende vrouwen, mannen, bloemen, planten, eten en drinken enzovoort. Soms liet het geheugen ons in de steek, maar veel namen werden toch geraden! Anneke Winter was de glorieuze winnares! Het was een gezellige en leerzame middag!

De volgende bijeenkomst van Vrouwencontact is op woensdag 15 mei.

*Liefs, ook namens Jenny,
van Anke Gorter.*

Zingend naar de zondag

Hebt u dat ook wel eens? Dat u liederen hoort waar u van denkt: die heb ik lang niet gezongen! En dat u best wel eens vaker bepaalde liederen zou willen zingen?

De vrouwen van bijbelstudiegroep Monica (CGK, de Bethel), dachten dat het leuk zou zijn om zo af en toe eens een zanguurtje te houden. Gewoon, voor iedereen uit Assen, van alle kerken en gezindten. Psalmen, gezangen, liederen uit allerlei bundels, net wat u wilt.

Dat wordt voor de eerste keer georganiseerd op zaterdag 1 juni a.s., om 19:30 uur in de Bethelkerk. De organist die ons wil begeleiden is Nico Meilof en de toegang is uiteraard gratis. Er wordt wel een collecte gehouden bij de uitgang voor de onkosten.

De bedoeling is dat het niet langer dan een uurtje gaat duren en de invulling gebeurt met hulp van de aanwezigen, die door konden geven wat men graag zou willen zingen. Het is vooraf niet zeker of alle gevraagde liederen ook gezongen worden, maar er wordt een fijn gevarieerd zanguurtje samengesteld, zodat iedereen op een goede manier zingend naar de zondag kan gaan.

De organisatie hoopt op een mooie opkomst, zodat dit nog vaker kan worden georganiseerd. Vragen of reacties kunt u per e-mail doorgeven aan cgk.assen.samenopweg@gmail.com



Foto's van toen

Lieve mensen;

Herinnert u zich nog de Muziekzondagen en andere speciale diensten met muziek?? Hierbij wat voorbeelden van de afgelopen jaar of tien, dus terug tot 2014 ... Er was veel zang, orgelspel, piano en soms ook andere muziek instrumenten ... !!

Nu zijn we al heel blij als Bob er is en er in ieder geval een piano klinkt. Maar dat heb je met een steeds

kleiner wordende gemeente ... Op de foto's ziet u hoe druk het toen was ... en ook zijn er weer veel oude bekenden te ontdekken!



Veel plezier ermee en mocht u ook een leuke foto hebben ... geef hem dan aan mij; u krijgt de foto onbeschadigd retour!

*Liefs van
Anke Gorter*



Berichten van Unie-ABC



Algemene Ledenvergadering in Kampen: op vrijdag 24 mei hopen we elkaar weer te ontmoeten tijdens de Algemene Ledenvergadering van Unie-ABC, deze keer in het gebouw van de Baptistengemeente Kampen. Op de vergaderagenda staan onder meer de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden, jaarverslag en jaarrekening en enkele stukken rondom voorgangers en beroepbaarstellingen. Verder zijn er interactieve workshops, speciaal voor voorgangers, voorzitters, penningmeesters en secretarissen en over pastoraat en gemeentestichting. Tot slot presenteren we ook een nieuw Unie-ABC-magazine, met veel inspirerende verhalen uit gemeenten.

Namens onze gemeente gaan Petra Wilhelmus en Bert Middelkamp als afgevaardigden. U kunt ook meegaan om als gast de ALV te bezoeken; informatie en aanmelden bij onze secretaris. Er is ook een samenvatting beschikbaar van wat er op de ALV aan de orde komt.

Seminarium: Studiedag en Summerschool: het Baptisten Seminarium heeft twee activiteiten op stapel staan die ook niet-studenten /voorgangers interessant zijn: op 5 juli een studiedag over elkaar aansporen tot radicale navolging van Jezus; en een nieuwe editie van de Summerschool op 29 en 30 augustus, twee intensieve studiedagen om te proeven van theologie, met als thema 'Verzoening: wat gebeurde er aan het kruis?' Houd de Unie-ABC-app en de website in de gaten voor meer informatie!

Unie-ABC-App: nu al meer dan 500 gebruikers: in april meldde de 500e deelnemer zich aan bij onze Unie-ABC-app. Fijn om te zien dat deze app een nieuwe mogelijkheid biedt om nieuws vanuit andere gemeenten te horen, gebedspunten te delen en elkaar hulpvragen te stellen! Een van de groepen in de app is 'Pastoraat': deel daarin zelf tips, ervaringen, interessante artikelen of boeken die met het onderwerp te maken hebben, of lees mee met anderen! Zo helpen we elkaar en worden mooie ideeën uitgewisseld. Informatie op de website: www.unie-abc.nl/app.



2024	Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners
24 mei	Algemene Ledenvergadering Unie-ABC in Kampen
5 juli	Studiedag 'Elkaar aansporen tot radicale navolging', Baptisten Seminarium
29 en 30 augustus	Summerschool Baptisten Seminarium

Zonne-energie die nog meer oplevert

Deze zomer gaat de schop de grond in voor de aanleg van de 'Zonneweide A28'. Dit project van Coöperatie GOED wordt gerealiseerd bij de oprit naar de A28 Assen-West; dat is bij Van der Valk Hotel Assen en tegenover de BMW-garage. Deze braakliggende grond gaat binnenkort groene stroom leveren, waar iedereen in Assen van kan profiteren.



Coöperatie GOED staat voor 'Groen Opwekken En Delen'. Het project in Assen gaat zeker twintig jaar groene stroom leveren en dient als een maatschappelijke inkomstenbron voor Assen. Inwoners van Assen, die lid zijn van GOED, bepalen waar de netto-opbrengsten het hardst nodig zijn. Ook de kinderen en jongeren in Assen krijgen eigenaarschap om een kwart van de opbrengsten te besteden aan wat zij belangrijk vinden voor hun leeftijdsgroep.

De subsidieregeling in Nederland schrijft voor dat er minstens 250 mensen plaatselijk betrokken moeten zijn. Dus heeft Coöperatie GOED 250 Assense huishoudens nodig, die zich willen verbinden aan deze zonneweide; dat is overigens kosteloos. Doordat de coöperatie het lidmaatschap gratis aanbiedt, is het voor iedereen mogelijk om zich aan te sluiten. Dus ook als je zelf geen zonnepanelen hebt of kunt plaatsen op je eigen dak, kun je hieraan toch meedoen.

Het lidmaatschap van Coöperatie GOED is gratis en verplicht je tot niets. Maar je mag wel meepraten over de besteding van de opbrengst, die jaarlijks beschikbaar is voor maatschappelijke doelen in Assen. In de komende twintig jaar gaat dat om ruim 2 miljoen euro netto; een deel daarvan wordt gereserveerd voor zaken die kinderen en jongeren belangrijk vinden.

De zonneweide levert zeker twintig jaar groene stroom en dient in die jaren ook als een maatschappelijke inkomstenbron voor Assen, waarover leden mogen meebeslissen. Lid worden is kosteloos, aanmelden kan via: <https://www.cooperatiegoed.nl/aanmelden/>

Coöperatie GOED (Groen Opwekken En Delen) is een burgerbeweging die zich inzet voor mensen en maatschappelijke organisaties in energiearmoede. Met zonprojecten door het hele land werkt de coöperatie aan een eerlijkere energietransitie. Op allerlei plaatsen komen zonnepanelen van GOED op daken en in zonneweides; bij al deze projecten worden opbrengsten lokaal en maatschappelijk ingezet om armoede en kansenongelijkheid tegen te gaan.

Berichten van het Bijbelgenootschap

Nieuw record: Bijbel in 72 talen voor het eerst vertaald!

100 miljoen mensen kunnen nu voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 72 talen waarin de Bijbel of een deel ervan voor het eerst vertaald werd in 2023. Dat staat in een rapport van United Bible Societies (UBS), het samenwerkingsverband van de 155 Bijbelgenootschappen. Niet eerder kwamen in één jaar in zoveel talen een Bijbel of Bijbelgedeelte gereed.

‘Het record van vorig jaar – eerste vertalingen in 57 talen – is in 2023 overtroffen. Daar ben ik erg blij mee’, zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, dat lid is van de UBS. ‘De versnelling van het werk is te danken aan het wereldwijde commitment, de samenwerking met kerken en lokale gemeenschappen en aan technische vooruitgang. Voor ons als NBG is steun aan vertaalprojecten een speerpunt. Met een vertaling in de taal van hun hart kunnen mensen de betekenis van de



Bijbel écht ervaren.’

In zestien talen is voor het eerst de complete Bijbel beschikbaar: onder andere in een Ethiopische taal en in de inheemse taal van de Mohawk in Canada. In zeventien

andere talen kwam voor het eerst het Nieuwe Testament gereed en in 39 talen – onder meer in Togo – kwamen gedeeltes van de Bijbel beschikbaar. De UBS rondde afgelopen jaar in totaal 106 vertaalprojecten af: eerste en vervangende vertalingen en studiebijbels, maar ook vervangende vertalingen in 36 talen.

De complete Bijbel is nu beschikbaar in 743 talen voor 5,96 miljard mensen. Het Nieuwe Testament is in 1.682 talen beschikbaar; Bijbelgedeelten in nog eens 1.261 talen. In 3.710 van de circa 7.400 talen ter wereld is nog geen Bijbeldeel vertaald.

Van de 442 lopende UBS-vertaalprojecten steunde het NBG in het afgelopen jaar 29. Het betrof onder meer projecten op Aruba, de Filippijnen, in Gabon, Ghana, Guyana, Indonesië, Kameroen, Mexico, Mozambique, Noord-Afrika en Suriname. De Papiamentto-vertaling voor Aruba werd vorige maand feestelijk in gebruik genomen.

Foto: Evelyn Wever-Croes, premier van Aruba, krijgt de Papiamentto-Bijbel overhandigd door NBG-directeur Buitenwerf. (Foto NBG).



Bronnen: UBS / Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Activiteiten in de Componist



Kunst en Cultuur in het Noorderpark

1ste Festival **UBUNTU**

op zaterdag **28 september 2024**

van 12.00 – 17.00 uur

in en om **De Componist**

Presentatie van **talenten op kunst-
cultureel- en maatschappelijk
gebied**; met participanten die actief zijn
in De Componist en alle wijkbewoners
(**28 nationaliteiten**)

Organisatie: **Buurtbewoners i.s.m.
Vaart Welzijn en De Componist**

UBUNTU

"Ik ben omdat wij zijn" (Zuid Afrikaans)

**Verrassende
Fietstocht**

Kennisfietstocht met pauze en lekkers onderweg
Mooie gevarieerde route rondom Assen - ong. 29 km.
Meedoen is op eigen risico

zaterdag 8 juni om 13 uur

Start vanaf de Componist, Paganinilaan 15
Voor mensen vanaf 30 jaar

Kosten 3 euro per persoon

Opgeven De Componist - aan de bar
Vragen: 06 – 8398 0403

FIETS GEZELLIG MEE!

DE COMONIST mijn buurt assen.nl Kijk op de brug

www.fietstochtassens.nl | www.buurtbewonersassens.nl | 06-83980403

Vaste wekelijkse activiteiten in 'De Componist':

- Maandag: **nederlandse les, naailes** (ook op woensdag)
- Dinsdag: **schilderclub**
- Woensdag: **fotografie, cursus Engels en Arabisch; ukelele-les, Kookworkshop**
- Donderdag: **koffieochtend; schilderclub, klaverjassen**
- Vrijdag: **cursus Engels; wandelgroep, spingroep**
- Dagelijks: **boeken ruilen en gezellige ontmoeting**

*Wilt u vooraf meer informatie?
Kijk even op Facebook
of op onze website:*

Onze Ontmoetingstuin heeft nu een Jeu de Boules baan!



**Iedereen kan het, dus kom gezellig
een balletje gooien.
Dit kan tijdens de openingstijden van
de Componist.**

Waar: Ontmoetingstuin Wijkcentrum de Componist
Wie: Volwassenen
Hoe werkt het: Vraag binnen naar de Jeu de Boules ballen.
Wilt u een Jeu de Boules groep oprichten? Dat kan ook.

Gebruik maken van de Jeu de Boules baan is gratis en de ballen zijn aanwezig.
Meer informatie? Bel gerust naar 06-83980403

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	26 mei	2 juni
Voorganger	Roelof van der Wal	Jannes Hofman
Begroeting	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter
Mededelingen	Bert Middelkamp	Petra Wilhelmus
Raadskamer	Gea Buwalda	Anke Gorter
2 ^e collecte	Kinder- en Jeugdwerk	Activiteiten
Bijzonderheden		Viering Heilig Avondmaal
Begeleiding	Bob Wijnstra	Bob Wijnstra
Geluid	Karin Middelkamp	Wietze Gorter
Beamer	Karin Middelkamp	Hans Romijn
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Aly Middelkamp	Gea Buwalda
Koffie	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Fam. Middelkamp
Koster	Jelle Hoekzema	Wietze Gorter
Taxi – <i>naar de dienst</i>	<i>op verzoek beschikbaar</i>	

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

9 juni	16 juni	23 juni	Zo
Petra de Kruif	Wolter Greven	Bert Wijchers	Vo
Wietske Moddejonge	Wietze Gorter	Gerrit Buwalda	Bg
Gea Buwalda	Anke Gorter	Bert Middelkamp	Me
Jelle Hoekzema	Gea Buwalda	Anke Gorter	Ra
Huisvesting	Vieringen	Goede Doelen	Co
			Bz
Bob Wijnstra.	Bob Wijnstra	Bob Wijnstra	Be
Hans Romijn	Karin Middelkamp	Gerrit Buwalda	Ge
Thora Wijnstra	Karin Middelkamp	Hans Romijn	Bm
Petra Wilhelmus	Aly Middelkamp	Gea Buwalda	Cr Zo
Fam. Buwalda	Wietske Moddejonge	Riet de Vries	Kf
Jelle Hoekzema	Wietze Gorter	Jelle Hoekzema	Ks
	<i>op verzoek beschikbaar</i>		Ta

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

Zondag	30 juni	7 juli
Voorganger	Bob Wijnstra	Jur Kruizinga
Begroeting	Wietze Gorter	Wietske Moddejonge
Mededelingen	Anke Gorter	Gea Buwalda
Raadskamer	Bert Middelkamp	Jelle Hoekzema
2 ^e collecte	Open Huis	Kinder- en Jeugdwerk
Bijzonderheden		Viering Heilig Avondmaal
Begeleiding	Hendrik Vennegoor	Bob Wijnstra
Geluid	Wietze Gorter	Karin Middelkamp
Beamer	Thora Wijnstra	Karin Middelkamp
<i>Beschikbaar voor Zondagsschool en / of Crèche</i>	Aly Middelkamp	Petra Wilhelmus
Koffie	Fam. Middelkamp	Fam. Buwalda
Koster	Wietze Gorter	Jelle Hoekzema
Taxi – <i>naar de dienst</i>	<i>op verzoek beschikbaar</i>	

Diensten*De diensten beginnen elke zondag om 10 uur*

14 juli	21 juli	28 juli	Zo
Jan Foppen	Gerry de Vries	Bert van Drogen	Vo
Petra Wilhelmus	Gerrit Buwalda	Wietze Gorter	Bg
Anke Gorter	Petra Wilhelmus	Bert Middelkamp	Me
Bob Wijnstra	Gea Buwalda	Anke Gorter	Ra
Activiteiten	Huisvesting	Vieringen	Co
			Bz
Bob Wijnstra	Bob Wijnstra	Bob Wijnstra	Be
Gerrit Buwalda	Hans Romijn	Karin Middelkamp	Ge
Hans Romijn	Thora Wijnstra	Karin Middelkamp	Bm
Gea Buwalda	Petra Wilhelmus	Aly Middelkamp	Cr Zo
Wietske Moddejonge	Petra Wilhelmus en Riet de Vries	Fam. Middelkamp	Kf
Wietze Gorter	Jaap van Spengen	Jelle Hoekzema	Ks
	<i>op verzoek beschikbaar</i>		Ta

Andere bijeenkomsten

15 mei en 19 juni om 14:30 uur	Vrouwencontact	<i>in de Componist</i>
Vrijdag 24 mei van 13 tot 19 uur	Algemene Leden Vergadering Unie-ABC	<i>BG Kampen</i>
3 juni en 1 juli om 15:00 uur	Bestuursvergadering	<i>thuis bij een van de bestuursleden</i>



De verjaardagskalender

Op 19-5	wordt	Renate Niezing-Willems	93	jaar
Op 21-5	wordt	Pieter Willem de Jonge	12	jaar
Op 8-6	wordt	Lammy Molenaar-Reiling	98	jaar
Op 9-6	wordt	Bob Wijnstra	78	jaar
Op 11-6	wordt	Timen de Jonge	17	jaar
Op 13-6	wordt	Bert Middelkamp	71	jaar
Op 19-6	wordt	Hans Romijn	56	jaar
Op 10-7	wordt	Age Koudenburg	63	jaar
Op 11-7	wordt	Daniëla van de Kamp	37	jaar
Op 20-7	wordt	Wietze Gorter	81	jaar

***Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!***

Activiteiten Unie-ABC-gemeenten in Assen



Er worden in Assen regelmatig activiteiten georganiseerd door 'De Ark' en de EGA (*Evangelische Gemeente Assen*), die we graag willen delen. Af en toe organiseren we samen met hen bijeenkomsten, maar er zijn vaker bijeenkomsten en activiteiten van de Ark of de EGA, waar u ook naar toe kunt gaan.



Elke **donderdagochtend** zijn **senioren welkom in De Ark**:

- de ene week een koffieochtend: v.a. 10 uur voor ontmoeting en gesprek
- de andere week overdagkring: om 10 uur interessante Bijbelstudie

Eind juni is er weer een **TT-evangelisatieactie 2024**. Welkom bij de toerustingsbijeenkomst op woensdagavond 26 juni in de Bethelkerk
Meer info: <https://www.facebook.com/groups/249620103582963>



De volgende gezamenlijke **Johannes de Heer – zangavond** is gepland op zondag 6 oktober, dan met medewerking van Daan Kroeze en zijn koor.

Bethel Music Collectief

Iedere generatie heeft aanbidingsliederen die over de hele wereld herkend worden. De afgelopen jaren heeft het Bethel Music Collectief uit Amerika haar stempel op aanbidding gedrukt met liedjes als 'No Longer Slaves', 'Goodness of God' en 'Reckless Love'. Bovendien reist het collectief de wereld over om met de plaatselijke kerk God te aanbidden. Nederland is een vaste stop geworden op die reizen. In de liedbundels zijn diverse nummers van Bethel Music opgenomen en eerdere avonden bleken een diepe impact te hebben op zowel de bezoekers als het Bethel team. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de groep in juni terugkomt naar Europa voor concerten in Nederland en België.

In Europa werden de afgelopen jaren liedjes als 'No Longer Slaves' en 'Reckless Love' omarmd en verschenen vertalingen als 'Goedheid van God', 'Voor Eeuwig' en 'Egypte'. Meezingen lijkt dan ook gegarandeerd op 17 juni in Groningen, als het collectief weer voet op Europese bodem zet. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.events4christ.nl of 0297-237172.

Bethel Music - 17 juni - Stadskerk, Groningen – 20 uur. *Let op: Events4Christ is het officiële verkooppunt in Nederland voor het concert van Bethel Music.*



baptisten gemeente assen

"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad" Joh 15:12

Samenkomsten in de 'De Componist', Paganinilaan 15, Assen

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken

Secretaris Bert Middelkamp, Kennemerland 44,
postadres 9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95

Penningmeester Jelle Hoekzema, Kersenhof 12,
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96

bijdragen rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81
en giften t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd)

Website www.baptisten-assen.nl

Facebook www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen.

We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken
op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.

Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl

DRUKWERK

*Afzender:
Kennemerland 44
9405 LK Assen*

